

**Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ**  
**Συνέδριο "1η Θεραπευτική Συμμαχία: Η σχέση Ιατρού-Ασθενή στο**  
**επίκεντρο της Υγείας"**  
**Τετάρτη 28 Μαΐου 2014**  
**Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens**

Αξιότιμε Πρόεδρε, σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι,

Η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί ίσως την καλύτερη χρονική στιγμή για την οργάνωση του συνεδρίου σας, με την ευχή και ελπίδα ότι όσα αναφερθούν εδώ και κυρίως όσα η επιστημονική κοινότητα αλλά και οι ασθενείς αναλύσουν, θα καταφέρουν να βρουν ευήκοα ώτα.

Δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια βρισκόμαστε σταθερά σε μία «υπό συνεχή διαμόρφωση πολιτική», αφήνοντας τον έλληνα ασθενή έρμαιο σε μία ρατσιστική, τροικανική θα έλεγα αντιμετώπιση, έναντι των Ευρωπαίων συμπολιτών μας.

Οι τελευταίες νομοθετήσεις επέβαλλαν την εξαθλίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης ναρκοθετώντας τα θεμέλια της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Ο προϋπολογισμός των 2 δις. ευρώ για φάρμακα, όπως επεβλήθη αυθαίρετα για το 2014, έχει ήδη καταστροφικές επιπτώσεις για την κοινωνία μας.

Μια χώρα και μια κοινωνία που ήδη υποβαθμίζει για 31/2 χρόνια την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες. Σε μια χώρα όπου η συμμετοχή των ασθενών σε φάρμακα και υπηρεσίες περίθαλψης οριζόντια αυξάνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν εισοδηματικά κριτήρια.

Και άρα όλο και περισσότερο οι ασθενείς δεν μπορούν να καλύψουν τη συμμετοχή τους, αναβάλλοντας ή σταματώντας τη θεραπεία τους με τραγικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η Πολιτεία κινείται εδώ και χρόνια χωρίς να διαθέτει ένα κοινωνικό όραμα και προσανατολισμό. Κι αυτό γιατί η χάραξη πολιτικής στο χώρο μας τα τελευταία 5 χρόνια, αναδεικνύει μόνο τη λογιστική του συστήματος υγείας. Δε λέω ότι δεν έχει τη θέληση, ειδικότερα από την τελευταία ηγεσία, αλλά ότι η εμμονή στην οικονομική διάσταση της δένει τα χέρια, την κάνει μονοδιάστατη

Όμως επειδή πιστεύω πως εδώ δεν βρισκόμαστε σήμερα για να γκρινιάξουμε για την ανεπάρκεια ενός κοινωνικότερου κράτους σε βαθιά οικονομική κρίση και σύγχυση, θα ήθελα να δώσω έμφαση στην ανάγκη για αλλαγή και μεταρρύθμιση νοοτροπίας. Κι αυτό είναι κάτι που ξεκινά από τον καθένα ξεχωριστά.

Ξεκινά από τον καθένα μας και στο σύνολο θα αποτελέσει τη Συμμαχία που οραματίζεστε. Η έννοια Συμμαχία η οποία χρησιμοποιείται στον τίτλο του Συνεδρίου σας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και αναγκαία. Δηλώνει την αναγκαία

συστράτευση όλων μας ενάντια στον κοινό εχθρό που είναι οι ασθένειες και ο κοινωνικός αποκλεισμός μέσα από τα προβλήματα υγείας.

Και είναι ορθή η λέξη Συμμαχία γιατί η εξασφάλιση σωστής και ενδεδειγμένης θεραπείας είναι μια προσπάθεια συνολική. Δεν είναι μόνο μια δράση ιατρική και επιστημονική και φυσικά δεν είναι μόνο πολιτική ευθύνη. Ειδικά σήμερα που η ανάγκη για εξατομικευμένη στόχευση στη θεραπεία είναι η τακτική που προάγεται.

Η θεραπευτική συμμαχία εμπεριέχει την ηθική δέσμευση όλων, γιατρών, και λοιπών ασθενών, Πολιτείας, φαρμακοποιών, φαρμακοβιομηχανίας, επιστήμης για τη μεταξύ μας αλληλοσύνδεση.

Ασθενοκεντρισμός λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα του συνεδρίου εν τέλει όπου μέσω της Θεραπευτικής Συμμαχίας αφορά και στη συμμόρφωση των ασθενών και τη σχέση τους με τους επιστήμονες της υγείας. Γι' αυτό απαιτείται αποκατάσταση των αξιοπρεπών συνθηκών στην πρωτοβάθμια αλλά και στην δευτεροβάθμια περίθαλψη οι οποίες έχουν πληγεί βάναυσα την περίοδο των περικοπών, εις βάρος των ασθενών και της Δημόσιας Υγείας.

Παράλληλα αυτό που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι η καταγραφή και η δημιουργία αρχείου ασθενών.

Στην Ελλάδα πάσχουμε σημαντικά στο επίπεδο των registries στερώντας όχι μόνο την επιστήμη αλλά και το σύστημα Υγείας από ένα πολύτιμο εργαλείο. Κι εδώ οι ίδιοι οι ασθενείς με τους Συλλόγους τους όπως και οι Ιατρικές εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν.

Την ίδια στιγμή η υιοθέτηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων επίσης είναι μια απόλυτη ανάγκη για την ορθή συνταγογράφηση.

Εμείς σαν ΣΦΕΕ, έχουμε σαν αποστολή:

Τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και γενόσημα φάρμακα,

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας για τα Ταμεία και τις Επιχειρήσεις μας ώστε να μπορούμε όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, παρά τα μεγάλα προβλήματα, να προμηθεύουμε την αγορά με τα αναγκαία φάρμακα και να συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη που τόσο χρειάζεται η χώρα μας.

Επίσης πρωταγωνιστούμε στη διατήρηση συνθηκών διαφάνειας με ένα σωστά αυστηρό Κώδικα Δεοντολογίας ώστε να μην αφήνουμε περιθώρια αμφισβήτησης του έργου και της αποστολής των επιστημόνων υγείας.

Παράλληλα επιδιώκουμε, και δουλεύουμε γι' αυτό, την τόνωση των κλινικών δοκιμών μέσω των οποίων και οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε νέες αποτελεσματικές θεραπείες, η έρευνα θα προάγεται και οι επιστήμονες θα εξελίσσονται και θα μένουν στην χώρα μας.

Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω. Σέβομαι όμως το χρόνο. Σας εύχομαι ένα χρήσιμο συνέδριο και επαναλαμβάνω την ευχή:

Όλα αυτά που θα πείτε να βρουν ευήκοα ώτα!