

Χαλάνδρι, 9 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**«ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΆΛΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»**

Ο ΣΦΕΕ ανακοινώνει ότι, ο φαρμακευτικός κλάδος δεν μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά για τον πολίτη και την εθνική οικονομία, όταν διαρκώς πλήττεται από αναφορές σε λανθασμένα στοιχεία και όταν θεωρείται ο μοναδικός και αποκλειστικός «ένοχος» για την εκτόξευση των δαπανών υγείας. Πρόκειται για σύγχυση ή παρερμηνεία που δεν μπορεί να συνεχιστεί και πλήττει αρνητικά το σύστημα υγείας.

Η κρατική ετήσια φαρμακευτική δαπάνη (δηλαδή τα ποσά για φάρμακα που πληρώνουν τα ταμεία) ανήλθε σε 4.419 εκατ. ευρώ το 2008 και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 4.959 εκατ. ευρώ το 2009, σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Η κρατική φαρμακευτική δαπάνη είναι ποσό τελείως διαφορετικό από τις συνολικές ετήσιες φαρμακευτικές πωλήσεις που καταγράφει ο ΕΟΦ, στις οποίες εκτός από την κρατική δαπάνη, συμπεριλαμβάνονται η ιδιωτική, δηλαδή οι πωλήσεις φαρμάκων σε 'Ελληνες, σε αλλοδαπούς και τουρίστες (το κόστος των οποίων καλύπτουν οι ίδιοι), οι πωλήσεις φαρμάκων προς τα Νοσοκομεία, καθώς και οι παράλληλες εξαγωγές. Τονίζεται ότι οι συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις είναι σχεδόν διπλάσιες από την κρατική φαρμακευτική δαπάνη.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η κρατική φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί το 1/5 περίπου των συνολικών δαπανών υγείας. Το πρόβλημα των συνολικών δαπανών υγείας δεν είναι ασφαλώς οι τιμές των φαρμάκων, οι οποίες

καθορίζονται από το κράτος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στις χαμηλότερες στην ΕΕ-27. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου που δημιουργείται από την απουσία τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και μηχανοργανώσεως του συστήματος υγείας. Αυτό ακριβώς το έλλειμμα ευνοεί την κακοδιαχείριση και εκτοξεύει τη σπατάλη.

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι ένα σύστημα υγείας πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανογραφικά μέσα μπορεί να πετύχει εξοικονόμηση πόρων επί των συνολικών δαπανών υγείας της τάξης περίπου του 30%, όπως άλλωστε δείχνει η διεθνής εμπειρία.

Ο ΣΦΕΕ θεωρεί επίσης ότι η εξασφάλιση και χρήση ακριβών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή χάραξη πολιτικής με στόχο τη διασφάλιση των κατακτήσεων, που κατοχυρώνουν την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε όλα τα υψηλής ποιότητας φάρμακα.

Είναι προφανές ότι άλλο είναι η κρατική φαρμακευτική δαπάνη, άλλο οι συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις και προφανώς άλλο οι συνολικές δαπάνες υγείας.