

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλαστά Φάρμακα: Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη – Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάριν ενός άκρατου ανταγωνιστικού δόγματος όχι μόνο επετράπη αλλά και ενισχύθηκε κατά τη διασυνοριακή διακίνηση των φαρμάκων η αλλαγή συσκευασίας, πράγμα αδιανόητο ακόμα και για άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη ταινίας γνησιότητας οδήγησε στο φαινόμενο να παρεισφρύσουν στην αγορά εκατομμύρια πλαστά φάρμακα όπως αναφέρει ο Επίτροπος Βιομηχανικών Θεμάτων Γκίντερ Φερχόιγκεν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ντι Βελτ».

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το ελληνικό σύστημα διακρίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ως ένα από τα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά διεθνώς σε ότι αφορά τη θωράκιση έναντι των πλαστών φαρμάκων ή των φαρμάκων αμφιβόλου ποιότητας. Τα χαρακτηριστικά που θωρακίζουν το Ελληνικό σύστημα είναι:

1. Η επώνυμη συνταγογράφηση πρωτοτύπων ή ουσιωδών ομοίων φαρμάκων με την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού
2. Η συσκευασία των φαρμάκων η οποία φτάνει ανέπαφη και με απόλυτη ασφάλεια από το εργοστάσιο παραγωγής στον τελικό αποδέκτη
3. Η εφαρμογή του συστήματος της ταινίας γνησιότητας και του διπλού barcode με το μοναδικό σειριακό αριθμό επί κάθε συσκευασίας.

Ποτέ ο Έλληνας πολίτης δεν ήταν περισσότερο προστατευμένος έναντι των πλαστών φαρμάκων.

Ο ΣΦΕΕ για μια ακόμη φορά κάνει έκκληση να προστατευθεί το απαραβίαστο της εξωτερικής συσκευασίας των φαρμάκων, τα οποία πρέπει να ανοίγονται είτε από το νοσοκομείο, είτε από τον ασθενή και τον ιατρό. Με την απαγόρευση της ανασυσκευασίας το κάθε επώνυμο φάρμακο θα φτάνει από το εργοστάσιο στον ασθενή διατηρώντας στο ακέραιο το 100% των εγγυήσεων ποιότητας και αποτελεσματικότητας που κάθε επώνυμο

φάρμακο διαθέτει. Ο ΣΦΕΕ θεωρεί απαραίτητο να μην επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή ένωση η οποιαδήποτε αλλαγή στη συσκευασία των προϊόντων και μάλιστα να καθιερωθεί σε Κοινοτικό επίπεδο η εφαρμογή του συστήματος της ταινίας γνησιότητας και του διπλού barcode με τον ενιαίο σειριακό αριθμό επί κάθε συσκευασίας.

Το σημαντικό είναι να έχουμε επίγνωση ότι η χώρα μας πρωτοπορεί και διασφαλίζει καλύτερα από κάθε άλλη την απόλυτη ποιότητα όλων των φαρμάκων. Τα συστήματα που εφαρμόζουμε στη χώρα μας αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες και αποτρέπουν την οποιαδήποτε εισαγωγή πλαστού φαρμάκου στη νόμιμη αλυσίδα διανομής. Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να εμπιστεύονται τη νόμιμη αλυσίδα διανομής φαρμάκων. Αντιθέτως όμως δεν θα πρέπει να εμπιστεύονται τα «ηλεκτρονικά φαρμακεία» τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία διακινούν πλαστά και επικίνδυνα φάρμακα για τη δημόσια υγεία.

Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτό το επιτυχημένο και δοκιμασμένο σύστημα ενέχει σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια η Πολιτεία πρέπει να διατηρήσει και να διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού τα μέτρα αυτά και κυρίως να προασπίσει την επώνυμη συνταγογράφηση επωνύμων φαρμάκων – πρωτοτύπων ή ουσιωδών ομοίων .