

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ



«Είναι γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται παγδευμένη στον φαύλο κύκλο της ύφεσης, που με βάση την κοινή λογική δεν θα κλείσει το 2013 - πιθανότατα ούτε και το 2014. Με μια τέτοια δεδομένη συνθήκη η κρισιμότητα και η διακύβευση στον τομέα της υγείας είναι θέματα ολοένα και πιο κρίσιμα. Η τακτική της απλής λογιστικής που έχει εφαρμοστεί στην αντιμετώπιση των ευρύτερων προβλημάτων έχει προκαλέσει σοβαρές ρωγμές στο ασθρό οικοδόμημα του Εθνικού Συστή-



ματος Υγείας και αν και ως έναν βαθμό έχει αποδώσει στο πεδίο της δαπάνης, ωστόσο έχει παρακάμψει μια βασική συνιστώσα, που είναι η βιωσιμότητα του Συστήματος βραχυπρόθεσμα και το κράτος Πρόνοιας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνος Φρουζής και προσθέτει:

«Ο βασικός κίνδυνος, ο οποίος μεγεθύνεται, έχει πληξει έντονα τον τομέα της περίθαλψης, το πεδίο όπου ο ασθενής στρέφεται προκειμένου να διαγνώσει την κατάσταση της υγείας του και να αποκαταστήσει την οποιαδήποτε αδυναμία αυτής. Ως αγαθό προσφερόμενο σε όλους, η παροχή υπηρεσιών υγείας οργανώθηκε στη βάση μιας πολιτικής πρόνοιας προς όλους μέχρι πριν από κάποια χρόνια και εξασφάλιζε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εισοφέροντας στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Δυστυχώς, όμως, τα προβλήματα του ΕΣΥ μέσα από μικροπολιτικές δεκαετιών δεν αντιμετωπίστηκαν με οριζόντια και υπευθυνότητα, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση ότι η χώραξη πολιτικής υγείας ανέκαθεν εμφάνιζε μεγάλη δυστοκία. Η καινοτομία που αναπτύχθηκε σε όλα τα συστήματα υγείας του ανεπτυγμένου κόσμου και είχε τη βάση της στην παραγωγικότητα και τις μεθόδους οργάνωσης δεν πέρασε ποτέ την πόρτα των δημόσιων δομών περίθαλψης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

Και αυτό δείχνει τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα εργαλεία που διαθέτουμε μέσα από την επιστήμη στη μάχη με την ασθένεια, όπου από τη μια μεριά πρωταγωνιστούν τα καινοτόμα φάρμακα που σώζουν ζωές και από την άλλη είναι ο δημόσιος απαραιχώμενος τομέας.» ■

ΤΟ ΕΣΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

«Έχουμε βιώσει από τη μια μεριά τις ιδιαίτερες επενδύσεις στην κοινοτομία που έχουν δημιουργήσει υψηλής αποτελεσματικότητας φάρμακα και έχουν εξελίξει τις θεραπείες εξασφαλίζοντας τη μείωση των δαπανών υγείας και τη μακροζωία, και από την άλλη τον ανθρώπινο παράγοντα και τις αναποτελεσματικές δομές του ΕΣΥ. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η πολιτική που ακολουθείται έχει οδηγήσει σε ταχεία υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ορθό και περισσότερο πολίτες αισθάνονται ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από τις δομές του ΕΣΥ - μάλιστα θεωρούν ότι δεν μπορούν να αντέξουν το σχετικά κοστή. Η βασική δαπάνη των υπηρεσιών αυτών καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, τον νεοσύστατο σχετικά οργανισμό, που στη 17μηνη δραστηριότητά του σφετέρωτα με την κατάρρευση - ακόμη και σήμερα δεν δύναται να φέρει εις πέρας το σοβαρό έργο που του έχει ανατεθεί. Υπάρχουν επίσης κάποια νοσοκομεία που λειτουργούν πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα. Μπορούν λοιπόν να τα μιμηθούν (best practice) και να δημιουργήσουν ένα σύστημα που να λειτουργεί καλύτερα και να καλύπτει τις ανάγκες. Είναι απολύτως επιβεβαιωμένη η αποτελεσματικότητα της μηχανοργάνωσης σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Η φαρμακοβιομηχανία μάλιστα εδώ και χρόνια επέμεινε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στην άσκηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Παράλληλα, και η εφαρμογή των ασθενών Κλάστων Ενοποιημένων Νοσοπίλων (DRGs) κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Στόχος απαιτείται δρόμος ακόμη και το σημαντικότερο σταθερότητα και μια ομάδα σταθερών εμπειρογνομημένων τους οποίους θα συμβουλευτείται», υπογραμμίζει ο κ. Φρουζής και καταλήγει: «Θα πρέπει, τέλος, η Πολιτεία να εξασφαλίσει αποκλειστικότητα πόρων για τον ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργεί το σύστημα αυτόνομα και να μην εξαρτάται από τις οποίες επιδοτήσεις και τις εκδοστέα μακροπολιτικές αποφάσεις.» Σ.Ν.