

ΑΡΘΡΟ

Οι εξελίξεις και τα προβλήματα
στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας

ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΦΕΕ
(Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος),
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος
Pharmaserve-Lilly

Η ΧΩΡΑ αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση, η οποία αγγίζει κάθε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας, με τον τομέα της υγείας να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν μέχρι εδώ, όπως η αδιαφορία, η σπατάλη, η κακοδιαχείριση, η αναποτελεσματικότητα και η διαφθορά υπονομεύουν κάθε προσπάθεια ανάκαμψης. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα προβλήματα μεγάλα και δυσεπίλυτα.

Υπό το πρίσμα αυτής της κρίσης, μάς δίνεται η ευκαιρία για μια ουσιαστική υγειονομική μεταρρύθμιση, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Ο στόχος αυτός είναι πλέον σήμερα αναγκαίος περισσότερο από ποτέ, αλλά και συγχρόνως εφικτός.

Βιώνουμε με τον πιο επώδυνο τρόπο την απώλεια αξιών σε οικονομικούς, και όχι μόνο, όρους. Οι εξελίξεις επηρεάζουν δυσμενώς τη βιωσιμότητα του κλάδου. Οι χρόνιες παθολογίες και στρεβλώσεις του συστήματος στην αγορά φαρμάκων εμποδίζουν την όποια μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Επιπλέον, τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αποσπασματικά. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στόχευσαν στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία αποτελεί το 20% των δαπανών υγείας και εστιάστηκαν στην υπερβολική μείωση των τιμών των φαρμάκων, ενώ άφησαν ανεξέλεγκτη τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση στο σύστημα υγείας.

Τα πλεονεκτήματα. Επιπλέον, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε πραγματικά αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής καινοτόμων φαρμάκων στη συνολική απόδοση του συστήματος υγείας π.χ. αποφυγή εγχειρήσεων, μείωση κόστους νοσοκομειακής δαπάνης, αποασυλοποίηση κ.τ.λ. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, το φάρμακο ενοχοποιείται ότι αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα αύξησης της δαπάνης υγείας, με αποτέλεσμα τα όποια μέτρα να εστιάζονται στην πλειονότητά τους στη φαρμακευτική αγορά και κυρίως στις τιμές των φαρμάκων. Πρόκειται όμως για εύκολες αποφάσεις, λογιστικού χαρακτήρα και προσωρινής προοπτικής. Την ίδια στιγμή, περιοχές του χώρου της υγείας στις οποίες είναι σαφής η ανάγκη για δραστική παρέμβαση δεν αγγίζονται.

Ο κλάδος του φαρμάκου βάλλεται σφόδρα και αδικαιολόγητα, τη στιγμή που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να παραμείνει υγιής και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του



Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι ένας από τους ισχυρότερους κλάδους «νέας γνώσης» και «τεχνολογιών αιχμής» στη χώρα μας.

συστήματος υγείας. Η άμεση πρόσβαση του πολίτη στο φάρμακο καθίσταται δυσχερής. Επιπλέον, η κυβέρνηση επαναφέρει αποτυχημένα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, όπως η λίστα φαρμάκων, προκειμένου να συγκρατήσει τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Η εφαρμογή της είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μεγάλη αναστάτωση τόσο τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες, χωρίς τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη για τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, θα προκαλέσει περαιτέρω ελλείψεις φαρμάκων και θα οδηγήσει σε απόσυρση φθηνών και καταξιωμένων φαρμάκων και υποκατάστασή τους από νεότερα και ακριβότερα.

Παράλληλα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε άλλος κλάδος στη χώρα μας, όταν αναφέρεται στην υπερβολική φορολόγηση, την ανελέητη γραφειοκρατία, στις μεγάλες καθυστερήσεις για τη λήψη των αυτονόμων αποφάσεων και στην αδικαιολόγητα μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Η Ελλάδα παραμένει αφιλόξενος τόπος για την κλινική έρευνα και η λέξη κίνητρο τείνει να είναι έννοια άγνωστη. Το κράτος αδυνατεί να αντιληφθεί το όφελος για τη χώρα από την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, τη στιγμή που η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία και την απασχόληση είναι καθοριστική.

Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι ένας από τους ισχυρότερους κλάδους «νέας γνώσης» και «τεχνολογιών αιχμής» στη χώρα, ο οποίος εισάγει πολύτιμη τεχνογνωσία από τις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου. **Αποτελεί πραγματικά ένα πρώτης τάξεως παράδειγμα για το πώς οφείλει να εξελιχθεί η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον.**

Η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει αυτό το γεγονός και να το εκμεταλλευτεί ταυτόχρονα. Δοκιμασμένα και επιτυχημένα μοντέλα λειτουργίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μπορούν να υιοθετηθούν από τον δημόσιο τομέα προκειμένου ο δεύτερος να αποτελέσει μέρος της λύσης του δημοσιονομικού προβλήματος και όχι μέρος του προβλήματος. Τα μέτρα που αφορούν στο φάρμακο έχουν ήδη αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το 2010. Ο κλάδος δεν αντέχει άλλες μειώσεις τιμών. Έχουμε αποδείξει ότι το φάρμακο είναι η κορυφή του παγόβουνου. Οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο θα λειτουργήσει αρνητικά για τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους, ενώ θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και εκτόξευση των δαπανών υγείας.

Μηχανοργάνωση. Ο ΣΦΕΕ έχει κατ'επανάληψη τονίσει ότι οι τεράστιες σπατάλες του παρελθόντος λόγω της ελλείψεως μηχανοργάνωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ΟΛΟΥ του συστήματος υγείας δεν μπορούν να συνεχίζονται. Οποιαδήποτε προσπάθεια συγκράτησης της δημόσιας δαπάνης υγείας θα καταστεί ατέρμων, εάν δεν ολοκληρωθούν η μηχανοργάνωση και ο έλεγχος του συστήματος υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ηλεκτρονική κάρτα και το ιστορικό ασθενούς, τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και η ηλεκτρονική παρακολούθηση και έλεγχος του δικτύου διανομής. Η πλήρης μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας θα εξασφαλίσει την καταπολέμηση της κακοδιαχείρισης και της σπατάλης στο Δημόσιο και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα χάσουμε για μία ακόμη φορά τη μεγάλη ευκαιρία για μία πραγματική υγειονομική μεταρρύθμιση, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

Ζητούμενο για την πολιτεία είναι να απενοχοποιήσει επιτέλους το φάρμακο και να το μετατρέψει σε εργαλείο συγκράτησης των συνολικών δαπανών υγείας και σε μηχανισμό ανάπτυξης για τη χώρα. Είναι μοναδική ευκαιρία να καταστεί η Ελλάδα σύγχρονη, παραγωγική και δυναμική. Να τη μετατρέψουμε σε τόπο νέων ευκαιριών, πραγματικής συνεργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Σε αυτή τη Νέα Ελλάδα όλοι θα είναι κερδισμένοι. Οι πολίτες, το κράτος, οι επιχειρήσεις. Ας μην τη χάσουμε.

Ο κλάδος του φαρμάκου βάλλεται σφόδρα και αδικαιολόγητα, τη στιγμή που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να παραμείνει υγιής και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας