

Καινοτομία και σωστοί έλεγχοι στην αγορά

Tο τελευταίο διάστημα η πολιτική δράση αναλώνεται για μία ακόμη φορά στις συζητήσεις με την τρόικα και στην προσπάθεια της χώρας να ανταποκρίνεται στα προαπαιτούμενα των εκπροσώπων των δανειστών. Όλο αυτό το διάστημα που οι κυβερνώντες προσπαθούν και πάλι να δείξουν καλή και «κοσμία» διαγωγή, οι έλληνες ασθενείς και ειδικά οι χρόνια πάσχοντες οι οποίοι είναι στην οικογένειά μας και στο σπίτι μας έχουν να αντιμετωπίσουν μια δεδομένη κατάσταση που δυστυχώς δεν έχει μεταφερθεί σε κανένα από τα χαρτιά του τραπεζιού των συζητήσεων. Την ώρα που οι πολιτικοί μιλούν για τη μετά το Μνημόνιο εποχή, οι έλληνες ασθενείς προσπαθούν να βρουν τα φάρμακά τους και να εξασφαλίσουν αξιο-

πρεπή περίθαλψη στα νοσοκομεία. Πράγμα όμως δραματικά δύσκολο, κυρίως στα δημόσια ιδρύματα. Δεν είναι υπερβολή, πολλοί όμως είναι εκείνοι που δεινοπαθούν μέχρι να εξασφαλίσουν κάποια θεραπεία και αυτό εξαπλίζεται του κλασικού πλέον «στερείται» από τα νοσοκομεία. Από την πλευρά μας, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια στα κανάλια διανομής ειδικά στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ένα κανάλι που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιοριστεί.

Οσο δε για τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν στην αγορά και ειδικά στην αλυσίδα των φαρμακείων, αυτό που θέλω να επισημάνω και πάλι είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν προκύπτει από την ολιγωρία των εταιρειών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς βρίσκονται στην Ελλάδα για να διακινούν φάρμακα. Απόδιδεται σε μεγάλο βαθμό – και όπως μάλιστα διατείνεται και ο ΕΟΦ – στις παράλληλες εξαγωγές που γίνονται από το χονδρεμπόριο.

Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό και συνείδηση στην Πολιτεία ότι τα προβλήματα των ασθενών δεν είναι η επάρκεια σε θεραπείες, την οποία αποδεδειγμένα και με υψηλό

κόστος μέσω των μέτρων για rebate και clawback εμείς ως εταιρείες εξασφαλίζουμε. Είναι η υψηλότατη επιβάρυνση του πιεσμένου εισοδηματικά έλληνα πολίτη να ανταποκριθεί στις νέες οικονομικές απαιτήσεις προκειμένου να αγοράσει τα φάρμακά του καθώς η σύμμετοχή έχει φτάσει στο 28% όταν πριν από μερικά χρόνια ήταν περίπου 12%.

Ποια είναι λοιπόν η μεταμνημονιακή πορεία του έλληνα ασθενούς στην Ελλάδα του πλεονάσματος και του ανοδικού ΑΕΠ; Τολμώ να πω ότι δεν θα έχει καμία διαφορά με τη σημερινή δυσχερή κατάσταση. Γιατί η μακροοικονομική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη.

Είναι ανάγκη λοιπόν να αποκατασταθεί όλη αυτή η ανισορροπία στη θεραπευτική διαδικασία και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν συνεχίζεται η μείωση του προϋπολογισμού Υγείας και όταν δεν υπάρχει στρατηγική πολιτική Υγείας που να προάγει την καινοτομία και τους σωστούς ελέγχους στην αγορά.

Ο κ. Κωνσταντίνος Φρουζής είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΡΟΥΖΗ

