



ΖΗΤΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι προτάσεις του ΣΦΕΕ για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής πολιτικής στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.

Του Διονυσίου Φιλώτη, προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Τα πράγματα στη χώρα είναι πολύ σοβαρά για να παραμένουμε εφνοησασμένοι και σίγουροι ότι οι παλιές προσεγγίσεις και οι γνωστές νοοτροπίες και πρακτικές θα λειτουργήσουν εξυγιαντικά και ότι η οικονομική κρίση θα περάσει σαν να πρόκειται για μια ήπια εποχική γρίπη. Τα σύννεφα πυκνώνουν και τα στοιχεία δείχνουν ότι απαιτείται εγρήγορον και γενναία ανάληψη ευθυνών απ' όλους μας. Ιδιαίτερα οι επιχειρηματικοί κλάδοι οφείλουν να λάβουν θέση απέναντι σε όλα τα κρίσιμα θέματα μέσα από τα θεσμικά τους όργανα. Ο ΣΦΕΕ έγκαιρα κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις του για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει ενεργά το ήθος και τις αξίες της φαρμακοβιομηχανίας και των ανθρώπων που την υπηρετούν. Ο τομέας μας είναι ένας από τους πιο ζωντανούς, δυναμικούς και δημιουργικούς της ελληνικής οικονομίας, με κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, αλλά και με τεράστιες δυνατότητες στο επιστημονικό και το επιχειρηματικό πεδίο.

Δεοντολογία με την ευρεία έννοια

Ο ΣΦΕΕ προωθεί μια Πρωτοβουλία Δεοντολογίας που προσδιορίζει το «ηθικά σωστό» σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας, της δράσης και της προφοράς του κλάδου. Για τον ΣΦΕΕ,



δεοντολογία δεν είναι μόνο η επαγρύπνηση για την τήρηση του κώδικα αξιών και αρχών ο οποίος προσδιορίζει τους κανόνες που διέπουν την παροχή ιατρικής ενημέρωσης για τα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπείες – είναι ένας κώδικας που καθορίζει τις αποφάσεις που διέπουν το σύνολο των θέσεων, των πράξεων και της λειτουργίας μας.

Δεοντολογία είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας, απο-

τελεσματικά και ασφαλή φάρμακα. Δεοντολογία είναι η διασφάλιση επάρκειας φαρμάκων στην αγορά με την καθιέρωση σωστού τρόπου τιμολόγησής τους. Δεοντολογία είναι η προώθηση όλων εκείνων των αλλαγών, όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος μηχανοργάνωσης και ελέγχου στο σύνολο του συστήματος υγείας, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό ιστορικό ασθενούς, δεδομένα που διασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος στη δημόσια υγεία. Δεοντολογία είναι η ενίσχυση του δικτύου διανομής στο χώρο του φαρμάκου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η χρηστή και άψογη λειτουργία του. Στο πεδίο της δεοντολογίας συγκαταλέγονται και οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης και την υψηλού επιπέδου και διά βίου εκπαίδευση των εργαζομένων στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Σε αυτή συγκαταλέγονται επίσης η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, η έρευνα – ιδιαίτερα η κλινική – και η ανάπτυξη, που πρέπει να υποστηριχτούν από την πολιτεία στην προσπάθεια για ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΨΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Χωρίς αποτέλεσμα οι λίστες

Πάνω απ' όλα, όμως, δεοντολογία για τον ΣΦΕΕ σημαίνει καθαρές και τολμηρές αποφάσεις που οδηγούν σε λύσεις λειτουργικές, βιώσιμες και ολοκληρωμένες. Σήμερα, έχουμε διαμορφώσει θέσεις και προτάσεις που προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της πολιτείας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Θέσεις και προτάσεις που με παρρησία διατυπώνουμε και με συνέπεια υποστηρί-

ζουμε, διότι πιστεύουμε ότι οι πολίτες, η πολιτεία και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι και πρέπει πάντοτε να είναι σύμμαχοι στην προσπάθεια για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Η εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς εξαρτάται από μια ευαίσθητη ισορροπία, μεταξύ άλλων, ανάμεσα στην τιμολόγηση και τη συνταγογράφηση. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει έναν νέο, δοκιμασμένο με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες, τρόπο τιμολόγησης, βασισμένο στην καθιέρωση μιας λογικής, ελεύθερης, ανταγωνιστικής τιμής σε συνδυασμό με επιστροφή (rebate) προς τα δημόσια ταμεία. Κάτι τέτοιο ασφαλώς προϋποθέτει την ολοκλήρωση ενός πλήρους μηχανογραφικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η επάρκεια φαρμάκων στην αγορά και η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι διάφορες εφαρμογές λίστες συνταγογραφούμενων φαρμάκων ουδέποτε λειτούργησαν στην κατεύθυνση της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. Αντ' αυτού, προκάλεσαν σοβαρές δυσλειτουργίες στη φαρμακευτική αγορά και τεράστιες καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρμακα, ενώ επέφεραν στρέβλωση του ανταγωνισμού και την αντικατάσταση παλαιών, δοκιμασμένων και φτηνότερων φαρμάκων με άλλα, νεότερα και πολύ ακριβότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Σαφώς όμως υποστηρίζουμε την κατηγοριοποίηση των φαρμάκων σε συνδυασμό με διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και την ένταξή τους σε μια ενιαία και λειτουργική λίστα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα φάρμακα που είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, εξαιρουμένων αυτών που συμπεριλαμβάνονται στην αρνητική λίστα και στη λίστα των ΜΥ-ΣΥΦΑ. Συγχρόνως, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί ότι θα καταβάλουν το rebate 4% (ως ασφαλιστική τιμή) για τα έτη 2009, 2010 και περαιτέρω, για τα φάρμακα που αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο ΣΦΕΕ έχει συνείδηση της κρισιμότητας των συνθηκών. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να περιφρουρήσουμε το αγαθό της άμεσης πρόσβασης όλων των πολιτών σε όλα τα φάρμακα, προς όφελος της κοινωνικής ασφάλισης και του πολίτη. Απαραίτητη, ωστόσο, είναι η διαρκής, δραστηρίκη και αποφασιστική συνδρομή της πολιτείας στον κοινό αυτό στόχο. Έχουμε εθνική και ηθική υποχρέωση να πετύχουμε από κοινού το στόχο αυτόν, και θα τον πετύχουμε.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.