

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ**

**ΣΤΟ
9^ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
HEALTHWORLD 2010**

**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ;»**

**ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ**

Κυρίες και κύριοι,

Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές του 9^{ου} Ετήσιου Συνεδρίου HealthWorld 2010 και συγκεκριμένα στον κ. Γραμματίδη, Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κ. Σπυρτούνια, Γενικό Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και τον αγαπητό συνάδελφο κ. Κωνσταντέλη, Πρόεδρο της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιρειών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού επιμελητηρίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), για τη διοργάνωση μίας λαμπρής συνάθροισης τόσο υψηλού επιπέδου με τη βεβαιότητα ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος θα αποτελέσει και πάλι μία από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις στο χώρο της υγείας.

κ. Καθηγητές

κκ. Πρόεδροι των Εταιρειών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα μια από τις πιο δύσκολες και προκλητικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της, αφού για πρώτη φορά βρίσκεται εκτεθειμένη στη δίνη μίας τέτοιας διεθνούς κρίσης. Η ανάγκη να μειώσουμε δραστικά το έλλειμμα και το χρέος της χώρας μας επιφέροντας μια δημοσιονομική σταθερότητα είναι επιβεβλημένη. Στην κρίσιμη αυτή καμπή της ελληνικής οικονομίας, απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές, συλλογική, αποφασιστική και συντονισμένη δράση. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούμε ότι εκείνο που απαιτείται είναι ένα πνεύμα ενός νέου πατριωτισμού αναθεώρησης μεθόδων και πρακτικών, αλλά και τολμηρών πρωτοβουλιών από όλες τις πλευρές και της Πολιτείας και των επιχειρήσεων.

Ο ΣΦΕΕ, καταθέτει με συνέπεια τα τελευταία χρόνια μία δέσμη σύγχρονων και λειτουργικών προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της φαρμακευτικής αγοράς και την προαγωγή της δημοσίας υγείας. Οι θέσεις του Συνδέσμου μας υπηρετούν πάντοτε το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων εις αυτάς. Μόνο, όταν υπηρετούμε το συγκεκριμένο κοινό συμφέρον, οικοδομούμε λύσεις με συνοχή, αποτελεσματικότητα και διάρκεια.

Σε όλο τον κόσμο το θέμα της υγείας αποκτά όλο και πιο κεντρικό ρόλο στον πολιτικό προβληματισμό και τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται και οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει κανείς από την εξής παραδοχή: **Δεν είναι τα προηγμένα κράτη εκείνα που δημιούργησαν ισχυρά και σύγχρονα συστήματα υγείας. Είναι, αντιθέτως, τα ισχυρά και σύγχρονα συστήματα υγείας η βάση επάνω στην οποία τα κράτη έχτισαν και χτίζουν το πρότυπο μιας οικονομίας με ευημερία και αλληλεγγύη.**

Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει οι Πολίτες να έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλα τα υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας φάρμακα και θεραπείες. Φάρμακα πρωτότυπα ή ουσιωδώς όμοια που συνταγογραφούνται από το θεράποντα ιατρό και διαμορφώνουν ένα περιβάλλον μεγίστης ασφαλείας με μια άριστη αλυσίδα διανομής στην οποία δεν μπορούν να παρεισφρήσουν πλαστά φάρμακα. Με συντονισμένη προσπάθεια δεκαετιών έχουμε κατορθώσει να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό δίκτυο φαρμακευτικών επιχειρήσεων, φαρμακαποθηκών και φαρμακείων που επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε φάρμακο, οπουδήποτε κι αν κατοικούν και μάλιστα με τιμές που ανέκαθεν συμπεριλαμβάνονταν ανάμεσα στις

χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά στη χώρα μας υπάρχουν αρκετές παθογένειες στο σύστημα υγείας, η αρνητική επίδραση των οποίων συσσωρεύεται. Εάν δεν αντιμετωπιστούν με τόλμη και ένα σύγχρονο και εφαρμόσιμο σχέδιο, τότε μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί εμπράκτως η δυνατότητα της χώρας, να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις στην υγεία και να συνεχίσει να προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ευρωπαϊκού επιπέδου σε όλους τους πολίτες της.

Ένα σημαντικό θέμα π.χ. που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι η κατάρριψη της αντίληψης ότι η διαρκής συμπίεση της τιμής του φαρμάκου είναι το «φάρμακο» για τη μείωση των δαπανών της υγείας. Η τιμολόγηση των φαρμάκων με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί ακραίες μειώσεις και προβλήματα στην επάρκεια φαρμάκων στην αγορά, ενώ μοιραία θα προκαλέσει και έξαρση του φαινομένου των πλαστών συνταγών, οι οποίες βέβαια αποζημιώνονται από τα ταμεία.

Οι τελευταίες ρυθμίσεις για τις τιμές, σε συνδυασμό με την επιστροφή της λίστας, μπορεί να αποδειχθεί ότι υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς οδηγώντας στην αντικατάσταση παλαιών και καταξιωμένων φαρμάκων από νεότερα και ακριβότερα. Τα φάρμακα στην Ελλάδα δεν μπορεί να τιμολογούνται με βάση ένα σύστημα που συνυπολογίζει τις τιμές σε χώρες με πολύ χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο και κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων πολύ χαμηλότερο από το ελληνικό. Αυτό δεν γίνεται για κανένα άλλο αγαθό, και δεν πρέπει να συμβαίνει ούτε για το φάρμακο, ιδίως όταν η φαρμακοβιομηχανία δεν τυγχάνει οποιασδήποτε προνομιακής μεταχείρισης από το κράτος σε σχέση με άλλους κλάδους, είτε στο φορολογικό, είτε στο ευρύτερο αναπτυξιακό.

Η ομοβροντία αυτών των μέτρων (ανατιμήσεις, λίστες, rebates, υποχρεωτικές εκπτώσεις κλπ.) προκαλούν μια ζοφερή εικόνα για την πορεία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Επιπροσθέτως οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις επωμίζονται το χρόνιο βάρος των χρεών των νοσοκομείων με καθυστέρηση αποπληρωμής που αγγίζει, έως και τις 900 ημέρες. Ασφαλώς, η αποπληρωμή τους έχει αρχίσει, ωστόσο βρισκόμαστε εν αναμονή μιας συνολικής και μόνιμης λύσης. Και αυτή θα πρέπει να έρθει

σύντομα, πριν είναι αργά για αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου μας.

Παρόλαυτα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο ενός ιστορικού συμβιβασμού, είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν υπό προϋποθέσεις ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ένας δυναμικός κλάδος της οικονομίας που έχει επωμιστεί ένα τέτοιο βάρος, δεν μπορεί να λειτουργήσει υγιώς, αν συνεχίσουν να επιβάλλονται σε αυτόν μη βιώσιμες, μη λειτουργικές και εχθρικές αποφάσεις, ενώ γίνονται πολύ λίγα πράγματα για την καταπολέμηση της σπατάλης στα **υπόλοιπα 4/5** του συστήματος υγείας. Οι πολίτες, το σύστημα υγείας και το κράτος δεν θα κερδίσουν, αν ο φαρμακευτικός κλάδος διολισθήσει στην περιοχή των προβληματικών επιχειρήσεων.

Είναι καιρός το σύστημα να αποκτήσει μηχανοργάνωση και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη απόδοση των πολυτίμων αυτών πόρων. Αυτή ακριβώς είναι η υψίστη προτεραιότητα που πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Με τη μηχανοργάνωση θα παταχθεί η σπατάλη στο σύστημα υγείας και θα καταστεί βιώσιμο και χρήσιμο για τους πολίτες.

Το κάθε ευρώ με το οποίο κάθε επιχείρηση και κάθε εργαζόμενος στηρίζει το σύστημα υγείας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως και όχι να καταλήγει σε μια χοάνη σπατάλης και κακοδιαχείρισης.

Η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την υγεία είναι ιερή και θα πρέπει να διέπεται από τους αυστηρότερους κανόνες δεοντολογίας.

Η στήριξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας από το κράτος - και εννοώ τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που έχουν παραγωγικές μονάδες - στη χώρα μας δεν είναι αυτή που θα θέλαμε και παρόλα αυτά, η επενδυτική της δραστηριότητα αποτελεί το 45% της χημικής βιομηχανίας της χώρας, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα εξαπλώνεται σε πάνω από 60 χώρες.

Οι δυνατότητες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας και των ελληνικών φαρμακευτικών παραγωγικών μονάδων στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς είναι τεράστιες και χρειάζονται την αμέριστη υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας. Από την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν για όλους. Γι'αυτό πολύ σωστά έχει ενταχθεί στα προγράμματα τόσο του

Αναπτυξιακού νόμου όσο και του ΕΣΠΑ και η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί.

Μέχρι τώρα, ο διάλογος της Πολιτείας με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχει υπάρξει αποσπασματικός και δε διακρίνεται για την αποφασιστικότητά του και για τη συστηματική αναζήτηση λύσεων.

Αγαπητοί Φίλοι,

Η οικονομική κρίση είναι η σοβαρότερη που περνά ο κόσμος στη ζωντανή μνήμη. Είναι δεδομένο ότι οφείλουμε να μεριμνήσουμε, ώστε ο κλάδος της υγείας να μην υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της κρίσεως αυτής.

Οφείλουμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις, να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα, να χαράξουμε μια σταθερή πορεία εξορθολογισμού και περαιτέρω εκσυγχρονισμού. Οφείλουμε να νοικοκυρέψουμε το σύστημα υγείας, να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του και να το μετατρέψουμε σε μια ασπίδα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην κρίση.

Ένα είναι βέβαιο: Δεν νοείται σύγχρονη κοινωνία ανάπτυξης και αλληλεγγύης, χωρίς ένα σύστημα υγείας που εγγυάται ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες σε βάθος χρόνου. Και βέβαια αυτό είναι που περιμένει ο κάθε πολίτης.

Η συνεργασία μεταξύ της πολιτείας και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – ΣΦΕΕ - μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα. Η συλλογική γνώση του ΣΦΕΕ και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση πόρων και την καταπολέμηση της σπατάλης στο χώρο μας.

Ο ΣΦΕΕ και όλες οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέλη του είμαστε έτοιμοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουμε άμεσα αυτά που οφείλουμε απέναντι στον τόπο. Αυτό είναι το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στη χώρα μας, απέναντι στο μέλλον. Η πολιτεία πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να ηγηθεί σήμερα αυτής της προσπάθειας.

Σας ευχαριστώ.