

33

ΜΕΥΓΕΙΑΙΟΥΝΙΟΣΟ9



# ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗΣ**

**Ξεκαθαρίζει...**

«**Η ΕΛΛΑΣΑ**, μέσω του συστήματος διασφάλισης της ποιότητος που έχει καθιερώσει ο ΕΟΦ, με το διπλό barcode και τον μοναδικό σειριακό αριθμό στη συσκευασία των φαρμάκων, ευρίσκεται στην πρωτοπορία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

**Επισημαίνει...**

«**ΣΗΜΕΡΑ** λείπει ένας αποφασιστικός παράγοντας για τον εκσυγχρονισμό της φαρμακευτικής αγοράς: η μπχανοργάνωση του συστήματος υγείας, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να χαρακτηρίσει την επόμενη δεκαετία»

**Προτείνει...**

«**Η ΑΥΞΗΣΗ των επενδύσεων στην έρευνα, ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα, η εκπαίδευση των ερευνητών και η θεσμοθέτηση κινήτρων υπέρ της έρευνας είναι ο δρόμος προς το μέλλον, τον οποίο οφείλει να ακολουθήσει η χώρα»**

# ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗΣ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑДΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΦΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. **ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΘΑ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ**

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δεδομένα της φαρμακευτικής αγοράς, τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων, καθώς και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τον περιορισμό της σπατάλης, μέσω της μηχανοργάνωσης του συστήματος υγείας, αναλύει με επιχειρήματα και συγκεκριμένα στοιχεία ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχωρεί στο «ΜΕ ΥΓΕΙΑ» της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της Κυριακής, Ο.Κ. Φιλιώτης παρουσιάζει το όραμα του ΣΦΕΕ και επισημαίνει ότι το θέμα των χρεών των νοσοκομείων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

**Κύριε Φιλιώτη, εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείστε στον χώρο του φαρμάκου, με ιδιαίτερη επιτυχία. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τις συνθήκες που**

**επικρατούν στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, όπως επίσης και για το όραμα του ΣΦΕΕ για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Σε ποιον βαθμό έχει υλοποιηθεί το όραμά σας και, κατ' επέκταση, ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι θα γίνουν στον χώρο του φαρμάκου την επόμενη δεκαετία;**

Κεντρική θέση στο όραμα του ΣΦΕΕ κατέχει η άμεση πρόσβαση των πολιτών σε όλα τα φάρμακα, κάτι που έχει επιτευχθεί με την τακτική έκδοση δελτίων τιμών και την έγκριση λογικών αυξήσεων στα παλαιά, καταξιωμένα φάρμακα, έτσι ώστε να μην καθίστανται ζημιογόνα και να μην αντικαθίστανται από νεότερα και ακριβότερα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση πρόσβαση στα φάρμακα, αλλά και η συγκράτηση του ρυθμού αυξήσεως της φαρμακευτικής δαπάνης. Κρίσιμος παράγοντας για τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβα-

σης είναι ασφαλώς η διατήρηση του πυκνού και αξιόπιστου δικτύου διανομής, των 12.000 φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα και των φαρμακαποθηκών που μεριμνούν με υψηλό επαγγελματισμό. Έτσι ώστε κάθε Έλληνας, όπου κι αν ζει στη χώρα, να έχει άμεσα στη διάθεσή του το φάρμακο που χρειάζεται.

Επιπλέον, κεντρική και καθοριστική θέση στο όραμα του ΣΦΕΕ κατέχει η διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων. Η Ελλάδα, μέσω του συστήματος διασφάλισης της ποιότητος που έχει καθιερώσει ο ΕΟΦ, με το διπλό *Barcode* και τον μοναδικό σειριακό αριθμό στη συσκευασία των φαρμάκων, ευρίσκεται στην πρωτοπορία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με τη θεσμοθέτηση της κυκλοφορίας επωνύμων φαρμάκων -πρωτούπων και ουσιωδών ομοίων - που συνταγογραφούνται αποκλειστικά και μόνο από τον θε-



ράποντα ιατρό, προστατεύει πλήρως τους πολίτες της από τα πλαστά φάρμακα που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες. Επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους μια απλή αλήθεια: ότι μόνο τα επώνυμα φάρμακα διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η εδραίωση και η εφαρμογή στην πράξη ενός άρτιου Κώδικα Δεοντολογίας, όπως είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, έχει εισαγάγει εμφατικά την έννοια της δεσμοτολογίας ως έναν αποφασιστικό και κυρίαρχο παράγοντα στην ενημέρωση των επαγγελματιών της υγείας για τα φάρμακα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η φαρμακευτική αγορά είναι καλά οργανωμένη.

#### Τι είναι αυτό που λείπει από την Φαρμακευτική αγορά;

Λείπει πράγματι ένας αποφασιστικός παράγοντας για τον εκσυγχρονισμό της φαρμακευτικής αγοράς και αυτός είναι η μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πιστεύωντι αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να χαρακτηρίσει την επόμενη δεκαετία. Μόλις ολοκληρωθεί η μηχανοργάνωση θα παταχθεί πλήρως η σπατάλη στη συνολική δαπάνη υγείας (η οποία είναι πενταπλάσια της φαρμακευτικής δαπάνης) και το σύστημα υγείας θα εξυγιανθεί πραγματικά, θα σταθεροποιηθεί οικονομικά και θα καταστεί ισχυρό, ανθεκτικό, βιώσιμο σε βάθος χρόνου και προπαντός ικανό να προσφέρει διαρκώς σε όλους τους πολίτες άμεση πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα και στις θεραπείες που ανακαλύπτονται. Αυτό, σε γενικές γραμμές, είναι το όραμα του ΣΦΕΕ και εργάζομαστε ώστε να ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο καθεμία απότις πτυχές του.

#### Ποια είναι η σχέση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με το κράτος;

Οι σχέσεις του ΣΦΕΕ με το κράτος διαπένθενται από σεβασμό και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχει γίνει κοινή συνείδηση πλέον ότι ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει θέσεις που προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Η σχέση μας με τους κρατικούς φορείς εξελίσσεται στο πλαίσιο μιας διαρκούς, ειλικρινούς διαβούλευσης. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε ένα κλίμα συναίνεσης και εποικοδομητικού διαλόγου. Υπάρχουν βέβαια και προβλήματα, με κυριότερο αυτό των χρεών των νοσοκομείων. Πιστεύουμε ότι με σταθερότητα και επιμονή πρέπει να βρεθεί μόνιμη, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Έχουμε υποβάλει σχετικές προτάσεις και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμοδίους φορείς.



Η ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΩ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ  
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩ-  
ΣΕΙ Ο ΕΟΦ, ΜΕ  
ΤΟ ΔΙΠΛΟ BARCODE  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ  
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,  
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ  
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  
ΕΝΩΣΗΣ

#### Γίνεται συχνά πολύς λόγος για το κόστος των φαρμάκων...

Πολύ συχνά κυριαρχούν παρερμηνείες και στρεβλώσεις στον δημόσιο διάλογο. Επισημαίνουμε και υπογραμμίζουμε πάντοτε ότι οι τιμές όλων των φαρμάκων στην Ελλάδα, καθώς καθορίζονται από το κράτος με βάση τις τιμές των τριών φθηνότερων χωρών της Ε.Ε. των «27», συγκαταλέγονται

Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το σύστημα αυτό, επί της ουσίας η Ελλάδα «εισάγει» αυτομάτως το σωρευτικό αποτέλεσμα όλων των πολιτικών και των φαρμακο-οικονομικών μεθόδων καθορισμού κόστους, οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη της Ε.Ε., με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των φαρμάκων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί περίου το 1/2 των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων, αφού πολλά φάρμακα αγοράζονται από το φαρμακείο χωρίς να επιβαρύνεται η κοινωνική ασφάλιση, πολλά φάρμακα εξάγονται στο εξωτερικό, αλλά και 17 εκατομμύρια τουρίστες αγοράζουν φάρμακα με δικά τους έξοδα. Οφείλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί το 1/5 των συνολικών δαπανών υγείας. Θα

επιτύχουμε αποτελεσματική διαχείριση των πόρων μόνον όταν εγκατασταθεί ένα σύστημα μηχανοργάνωσης, που θα εξαλείψει την κακοδιαχείριση και τη σπατάλη στο σύνολο των δαπανών υγείας. Μόνον έτσι θα παταχθεί το φαινόμενο των πλαστών συνταγών, όπως και το φαινόμενο των υπερτηποϊόντων ιατρικού εξοπλισμού, για το οποίο πολύς λόγος γίνεται συχνά. Άλλωστε, όπως έχει δείξει η παγκόσμια εμπειρία, η μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 30% στο σύνολο των δαπανών υγείας.

#### Σε ποιον βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση το φάρμακο;

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των ασθενειών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και, φυσικά, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης δισεκατομμυρίων ανθρώπων -προϋποθέσεις απαραίτητες για μια κοινωνία ανάπτυξης και ευημερίας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας, καθώς επιδρά στα δημόσια οικονομικά κάθε χώρας, προκαλώντας την αύξηση των ελλειμμάτων και του δημόσιου δανεισμού. Θα επαναλάβω σε αυτό το σημείο -γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό - ότι στην Ελλάδα έχουμε τα φθηνότερα φάρμα-

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές καθορίζονται αποκλειστικά από το κράτος. Όλα τα φάρμακα λαμβάνουν τιμές, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στις χαμηλότερες σε ολόκληρη την Ε.Ε. των «27». Ένα σημαντικό μέρος τους καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή από το κράτος. Το ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι κατά πόσο το κράτος μπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις του εγκαίρως και χωρίς να δημιουργούνται περιπλοκές στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα χρέα των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, που έχουν συσσωρευτεί και άγγιζαν έως τις 31.12.2008 τα 2,68 δισ. ευρώ, δεν οφείλονται στην οικονομική κρίση, καθώς πρακτικές και επιλογές του παρελθόντος δεν έχουν αλλάξει. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών των νοσοκομείων προς τις εταιρείες του κλάδου μας φθάνει τις 820 ημέρες. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν 2,5 χρόνια να πληρωθούν για τα φάρμακα που έχουν προμηθεύσει στα νοσοκομεία. Έχοντας, μάλιστα, πληρώσει εμπρόθεσμα τον σχετικό ΦΠΑ και τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος...

ΣΗΜΕΡΑ, ΛΕΙΠΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙ-  
ΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥ-  
ΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ  
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.  
ΠΙΣΤΕΥΩ ΌΤΙ ΑΥΤΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ  
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ  
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

“

**Ποια είναι η δική σας πρόταση;**

Η δική μας πρόταση είναι απλή: πριν η κρίση επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη προβληματική δυνατότητα του κράτους να καλύπτει τις υποχρεώσεις του, να ληφθούν μέτρα τόσο για τη ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων όσο και για την επιτάχυνση της μηχανοργανώσεως του συστήματος υγείας. Μια πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και θα συμβάλει στην ενδυνάμωση, στη βιωσιμότητα και στη δυνατότητα του συστήματος -και, ουσιαστικά, του ελληνικού κράτους- να εγγυάται σε όλους τους πολίτες άμεση πρόσβαση σε όλα τα εγγυημένης ποιότητας επώνυμα, πρωτότυπα ή ουσιωδώς όμοια φάρμακα. Η οικονομική κρίση θα επηρεάσει λιγότερο από τους άλλους κλάδους της οικονομίας τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι το κράτος θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί τους.

**Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΦΕΕ επί του προβλήματος των πλαστών φαρμάκων, το οποίο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο;**

Πράγματι, το πρόβλημα των πλαστών φαρμάκων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως σήμερα. Πρέπει να τονιστεί ότι, αν και στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με πλαστά φάρμακα, αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της καταπολέμησης των πλαστών φαρμάκων, ώστε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και την αξιοπιστία της αλυσίδας διανομής. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι τα πλαστά φάρμακα πολλαπλασιάζονται διεθνώς και αποτελούν απειλή για την κοινω-



**κλοφορίας  
των φαρμάκων  
στη χώρα μας;**

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ελληνικό σύστημα εγγυάται τη μέγιστη ασφά-

λεια. Τονίζουμε ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνον ο ιατρός έχει το δικαίωμα να συνταγογραφήσει επώνυμα φάρμακα. Η νομοθεσία αυτή αποτελεί την ισχυρότερη προστασία απέναντι στα πλαστά φάρμακα. Δημιουργεί ένα σύστημα «διπλής υπογραφής», όπου η υπογραφή του γιατρού και η υπογραφή της φαρμακευτικής εταιρείας εγγυώνται την καλύτερη δυνατή θεραπεία και αποκλείουν από το σύστημα οποιαδήποτε αμφιβόλου ποιότητας φαρμακευτικά προϊόντα. Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του συστήματος συνταγογράφησης εις βάρος των επώνυμων φαρμάκων θα είχε καταστροφικά αποτέλεσματα ως προς την ασφάλεια των πολιτών, καθώς η αγορά θα μπορούσε να κατακλυστεί από αμφιβόλου ποιότητος προϊόντα. Θα ήταν επίσης ένα μεγάλο πλήγμα για την ελ-

νία. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα για την πάταξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί και να θεσμοθετήσει την απαγόρευση της ανασυκευασίας των φαρμάκων. Η ανασυκευασία των φαρμάκων είναι η «πύλη», από την οποία τα πλαστά φάρμακα εισέρχονται στην νόμιμη αλυσίδα διανομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

**Πάσο ασφαλές είναι το σύστημα ελέγχου, συνταγογράφησης, αλλά και κυ-**

ληνική φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία βασίζεται σε επώνυμα, ουσιωδώς όμοια φάρμακα, οι τιμές των οποίων είναι το 80% της τιμής των πρωτοτύπων.

Η συνταγογράφηση με χημική ονομασία θα ήταν καταστροφική για τη βιομηχανία και θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ασθενών, όπως έχει αποδείξει με τραγικό τρόπο η εμπειρία σε πολλές άλλες χώρες. Επιπροσθέτως, η πολύ σημαντική πρόβλεψη της επώνυμης συνταγογράφησης με αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος περίθαλψης. Το ελληνικό σύστημα διασφάλισης της αυθεντικότητας και της ποιότητας των φαρμάκων είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά στον κόσμο. Αποτελεί μια ελληνική επιτυχία, την οποία θα πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει επιτελέσει σημαντικά άλματα όσον αφορά την παροχή υψηλής ποιότητος φαρμακευτικής περίθαλψης και μπορεί σήμερα να κάνει το κρίσιμο άλμα προς το μέλλον.

**Έχει ο κλάδος του φαρμάκου στην Ελλάδα εξαγωγική δραστηριότητα;**

Υπάρχουν πολλές εταιρείες που τολμούν σημαντικές επενδύσεις και διαπρέπουν στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Φρονώ ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί στο μέλλον. Ο κλάδος μας είναι ιδιαίτερα δυναμικός και υπάρχει ήδη έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Πιστεύω ότι, με τα κατάλληλα οικονομικά, φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα που μπορεί να προσφέρει το κράτος, καθώς και με τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή, θα μπορέσουμε να δούμε ακόμη πιο εντυπωσιακές επιδόσεις.

**Ποιο είναι το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα; Μπορούν να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη;**

Πιστεύουμε ότι η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα, η εκπαίδευση των ερευνητών και η θεσμοθέτηση κινήτρων υπέρ της έρευνας είναι ο δρόμος προς το μέλλον, τον οποίο οφείλει να ακολουθήσει η χώρα. Πράγματι, η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα και βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή από άποψη ακαδημαϊκής κατάρτισης των ερευνητών της. Είναι καιρός για το επόμενο βήμα μπροστά. Το μέλλον ανήκει πάντα σ' αυτούς που παράγουν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη γνώση. \*



Η ΑΥΣΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΧΩΡΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΗΧΗΣΗ

