

H Συμβολή του ΣΦΕΕ στην Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

Διονύσης Φιλιώτης,
Πρόεδρος ΣΦΕΕ

Η Ελλάδα έχει επιτελέσει μεγάλα βήματα προσόδου τις τελευταίες δεκαετίες στο πεδίο της προαγωγής της δημοσίας υγείας.

Ο ΣΦΕΕ εργάζεται συστηματικά, ώστε να συμβάλλει στην υπεράσπιση των κατακτήσεων απέναντι σε απόπειρες πειραματισμού, που εκδηλώνονται κατά καιρούς. Και αυτό ακριβώς είναι το όραμα και η αποστολή του ΣΦΕΕ: η προαγωγή της δημοσίας υγείας στην Ελλάδα.

Στη διαδικασία, ωστόσο, αξιοποίησης των κατακτήσεων αυτών για την κάλυψη υστερήσεων που διαπιστώνονται στο σύστημα υγείας, υποστηρίζουμε ότι η συσσώρευση χρεών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τους προμηθευτές τους προκαλεί αρνητική εικόνα για την Ελλάδα και εγείρει ερωτήματα και εκτιμήσεις για την αδυναμία του ελληνικού κράτους να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

Άμεση πρόσβαση σε ποσφαπή φάρμακα

Ο ΣΦΕΕ συμπυκνώνει και εκφράζει όχι μόνον την κοινή βούληση των μεγαλυτέρων φαρμακευτικών εταιρειών της χώρας, αλλά και την κοινή ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στους συμπολίτες μας.

Είναι σαφές ότι ο ΣΦΕΕ, με τις θέσεις που διαμορφώνει, πρωθεί και εκφράζει το κοινό συμφέρον των Πολιτών, της Πολιτείας και των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Η ευθύνη των φαρμακευτικών επιχειρήσεων είναι μια γιγαντιαία ευθύνη. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά ίσως το πιο κρίσιμο, πολύτιμο και ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό, που είναι το φάρμακο. Η συμβολή του ΣΦΕΕ και του φαρμακευτικού κλάδου στην Ανάπτυξη του κλάδου υγείας είναι ουσιαστική και καθοριστική για την προαγωγή του κλάδου υγείας στη χώρα μας.

Ο Ι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με τις σύγχρονες αρχές με τις οποίες λειτουργούν, επιτελούν πλήρως τον ρόλο που τους αναλογεί, ώστε κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση σε φάρμακα εγγυημένης ποιότητας, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεται.

Κρίσιμος παράγοντας για τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης είναι ασφαλώς η ύπαρξη ενός πυκνού και αξιόπιστου δικτύου διανομής, των 12.000 φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα και των φαρμακοποιητών που μεριμνούν με υψηλό επαγγελματισμό και ήθος, ώστε κάθε Έλληνας, όπου κι αν ζει στη χώρα, να έχει άμεσα το φάρμακο που χρειάζεται.

Ο Έλληνας σήμερα τηρεί αμεσότερη σχέση με τον οικογενειακό φαρμακοποιό από τον οικογενειακό ιατρό. Το ελληνικό φαρμακείο είναι η πρώτη επαφή του Έλληνα πολίτη με το σύστημα υγείας.

Ο ηρωικός Έλληνας φαρμακοποιός, όπου κι αν βρίσκεται με το φαρμακείο του, απανταχού της Ελλάδος προσφέρει με αυτοθυσία και υπέρμετρο ζήλο

τις υπηρεσίες του προς το καλό της υγείας των πολιτών. Χάρη λοιπόν και στην εποικοδομητική συνεργασία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τις φαρμακοποιητικές και τους φαρμακοποιούς ανά τη χώρα, έχει επιτευχθεί η συγκεκριμένη κατάκτηση που αποτελεί μέγια βήμα στην προαγωγή της δημοσίας υγείας και ασφαλώς οφείλουμε να την περιφρουρήσουμε.

Το ξενιστικό σημαντικότερο στοιχείο της φαρμακευτικής επιχειρείσεων, με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές διασφαλίζουν την ποιότητα των φαρμάκων και συμβάλλουν καταλυτικά στη θωράκιση της χώρας από το κύμα πλαστών φαρμάκων που κατακλύζει πολλές περιοχές και κράτη της γης τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτό το πεδίο, κρίσιμος είναι ασφαλώς ο ρόλος της Πολιτείας, εφόσον επιβάλλει, ώστε να συνταγογραφούνται μόνον επώνυμα φάρμακα – πρωτότυπα ή ουσιωδώς όμοια – με την αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού.

Τονίζουμε πάντοτε ότι το επώνυμο φάρμακο σηματοδοτεί την επώνυμη ανάληψη ευθύνης για την ποιότητά του. Συνεπώς, είναι αυτονότητο ότι το επώνυμο φάρμακο εξασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

Οι χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ, η τήρηση κανόνων Δεοντολογίας και η σημασία της μηχανοργανώσεως

Ταυτόχρονα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν τα παραπάνω με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών – μελών αφού, ως γνωστόν, οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται από το κράτος και αναλογούν στον μέσο όρο των τριών από τα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ισχύουν οι χαμηλότερες τιμές.

Με άλλα λόγια, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα πρωτοπορούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αφού επιτελούν με το παραπάνω την αποστολή τους: Προσφέρουν φάρμακα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά standards και με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη.

Κάτι ανάλογο λίγοι κλάδοι πλέον μπορούν να ισχυριστούν, ιδιαίτερα όταν σε πολλές κατηγορίες αγαθών η σύγκλιση σε επίπεδο τιμών με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεγονός. Επιπλέον, λίγοι κλάδοι χαρακτηρίζονται από προσήλωση στην ποιότητα ανάλογη με αυτήν που επιδεικνύει ο φαρμακευτικός κλάδος.

Η συμβολή του ΣΦΕΕ και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην προαγωγή της δημοσίας υγείας επεκτείνεται με τις θέσεις, το όραμα και τις πρωτοβουλίες μας.

Η προσήλωση στην τήρηση της Δεοντολογίας, είναι μία σημαντική κατεύθυνση της δραστηριότητας του ΣΦΕΕ.

Ο Σύνδεσμος αποδίδει κρίσιμη σημασία στην τή-

ρηση αρχών και κανόνων Δεοντολογίας θεωρώντας ότι η «θική συμπεριφορά» είναι ταυτοχρόνως η σωτέρη επιχειρηματική στρατηγική.

Σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο όσο το φάρμακο η επιχειρηματική επιτυχία προϋποθέτει την κατάκτηση και τη διατήρηση σε βάθος χρόνου του ανεκτίμητου κεφαλαίου της εμπιστοσύνης. Άλλωστε, η Δεοντολογία έχει δύο όψεις και περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους Πολίτες, αλλά και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Mετά την αναθεώρηση του κώδικα Πρακτικής και Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να χαρακτηρίσει την επόμενη δεκαετία είναι η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας. Αρχές οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας σε βάθος χρόνου και θα επιτρέψουν την ανάκτηση της δυνατότητάς του να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

Eτσι, θα παταχθεί πλήρως η σπατάλη στη συνολική δαπάνη υγείας (η οποία είναι πενταπλάσια της φαρμακευτικής δαπάνης) και το σύστημα υγείας θα εξυγιανθεί πραγματικά, θα σταθεροποιηθεί οικονομικά ανθεκτικό, βιώσιμο και προπαντός ικανό να προσφέρει διαρκώς άμεση πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε όλα τα φάρμακα και στις θεραπείες που ανακαλύπτονται. Αυτό είναι το βασικό όραμα του ΣΦΕΕ και εργαζόμαστε, ώστε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο καθεμία από τις πτυχές του.

Κρίσιμες απήθειες και κλασικές παρερμηνείες

Eνα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με συνεχείς πρωτοβουλίες ενημέρωσης είναι οι παρερμηνείς και οι διαστρεβλώσεις που συχνά επικρατούν στον δημόσιο διάλογο. Συγκεκριμένα, επιστηματίουμε και υπογραμμίζουμε πάντοτε ότι οι τιμές όλων των φαρμάκων στην Ελλάδα, καθώς καθορίζονται από το κράτος με βάση τις τιμές των τριών φτηνότερων χωρών της ΕΕ-27, συγκαταλέγονται ανάμεσα στις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Mε το σύστημα αυτό η Ελλάδα επί της ουσίας «εισάγει» αυτομάτως το σωρευτικό αποτέλεσμα ΟΛΩΝ των πολιτικών και των φαρμακοοικονομικών μεθόδων καθορισμού κόστους οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη της ΕΕ με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των φαρμάκων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Και καθιστούμε σαφές ότι μεγαλύτερη συμπίεση των τιμών δεν νοείται χωρίς μεγάλες στρεβλώσεις και σοβαρή δυσλειτουργία στην αγορά.

Oφείλουμε να πούμε ότι η φαρμακευτική δαπάνη είναι περίπου το 1/2 της συνολικής φαρμακευτικής κατανάλωσης. Πολλά φάρμακα πωλούνται στο φαρμακείο χωρίς να επιβαρύνεται η κοινωνική ασφαλιση, υπάρχουν οι παράλληλες εξαγωγές, αλλά και 17 εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι ασφαλώς και αγοράζουν φάρμακα. Οφείλουμε επίσης να πούμε ότι η φαρμακευτική δαπάνη αγγίζει το 1/5 της συ-

νολικής δαπάνης υγείας. Αυτό επισημαίνεται για να δείξουμε ότι πραγματικά αποτελέσματα στην διαχείριση των πόρων θα επιτευχθούν μόνο όταν εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα μηχανοργάνωσης που θα οδηγήσει στο τέλος της κακοδιαχείρισης και της σπατάλης στο σύνολο των δαπανών υγείας.

Aλλωστε, όπως έχει δείξει η παγκόσμια εμπειρία, η μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 30% στο σύνολο των δαπανών υγείας.

Mαζί με όλα τα παραπάνω, η ενθάρρυνση της ελληνικής παραγωγής φαρμάκων και η προώθηση της έρευνας και των κλινικών δοκιμών προσθέτει μία ακόμη κρίσιμη διάσταση σε ένα όραμα για έναν όλο και πιο ισχυρό φαρμακευτικό κλάδο που κατακτά κεντρική θέση στο αναπτυξιακό μέλλον της χώρας μας.

Ο ΣΦΕΕ και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πέραν όμως από θέσεις που έμπρακτα υπηρετούν συγκεκριμένες αρχές, ο ΣΦΕΕ αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες. Μία από αυτές είναι η αποφασιστική συμβολή στη δημιουργία και λειτουργία ενός Δικτύου Υγείας που αξιοποιεί τις δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενεργοποιεί την κοινωνία των Πολιτών και προσφέρει αξιόλογο έργο για την προαγωγή της δημοσίας υγείας.

Hη πρωτοβουλία για κοινές δράσεις κοινωνικής ευθύνης ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ανοίγει νέους δρόμους με στόχο την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Aποδεικνύουμε ότι εμείς, η κοινωνία των πολιτών, η επιχειρηματική κοινότητα και οι πολίτες, μπορούμε μέσα από μορφές συνεργασίας να δημιουργήσουμε νέες δομές δράσης, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να κάνουμε πράξη τις αξίες και τις αρχές μας.

Sτο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε και προωθούμε την «πρόληψη ως τρόπο ζωής». Αυτό αποτελεί και μία αρχή που αποδίδει με τον πιο λιτό τρόπο μια αναμφισβήτητη αλήθεια. Και ασφαλώς, η πρόληψη ως τρόπος ζωής δεν είναι καθόλου αντίθετη με τον κόσμο των φαρμάκων, όπως κάποιοι μπορεί εσφαλμένα να υποθέσουν. Διότι, εάν θέλουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη πρόληψη, τότε οφείλουμε να ενσωματώσουμε σε έναν υπεύθυνο και ενημερωμένο τρόπο ζωής όλα τα αγαθά της σύγχρονης επιστήμης.

Oλα τα παραπάνω, συγκροτούν μια ολοκληρωμένη, δυναμική και συνεχή συμβολή στην προαγωγή της δημοσίας υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε επιτελέσει πολλά βήματα στο πεδίο αυτό.

Eκείνο που χρειάζεται σήμερα είναι να διαμορφώνουμε συναίνεσεις αναζητώντας λύσεις που προάγουν το κοινό συμφέρον των Πολιτών, της Πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Να προχωρούμε δηλαδή με αποφασιστικότητα και στο μέλλον κατοχυρώνοντας παράλληλα την πρόοδο που έχουμε επιτελέσει μεχρι σήμερα.