

***ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”***

***ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LEDRA MARRIOTT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΙΟΥ, 2007***

***ΟΜΙΛΙΑ Δ.Σ. ΦΙΛΙΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ***

***Ο ρόλος της Φαρμακοβιομηχανίας στην Προαγωγή της
Υγείας***

Κύριε Φαινέκο,
Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στην εξαιρετική αυτή εκδήλωση του ***Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής***. Θα επικεντρώσω την παρέμβασή μου στον κεντρικό ρόλο και την καθοριστική συμβολή της ***φαρμακευτικής βιομηχανίας στην προαγωγή της δημοσίας υγείας***.

Κυρίες και κύριοι,

Βρισκόμαστε στο 2007. Αν το επίπεδο αναπτύξεως των φαρμάκων είχε μείνει ίδιο με αυτό που υπήρχε το 1907, τότε ελάχιστοι από εμάς θα βρίσκονταν σήμερα εδώ. Αντίθετα, σήμερα, ένα παιδί που γεννιέται θεωρείται ότι θα ζήσει μέχρι τα 80. Ορισμένοι τολμηροί επιστήμονες ισχυρίζονται – όχι αβάσιμα – ότι το μωρό του 2007 μπορεί να ζήσει ως το 2127!

Και αυτό διότι, μόνο τα τελευταία 100 χρόνια ο μέσος όρος ζωής αυξήθηκε κατά 25 ολόκληρα χρόνια. Όχι μόνο σε καμιά

άλλη εποχή δεν έχει συμβεί μια ανάλογη αύξηση του μέσου όρου ζωής, αλλά και σε *καμιά άλλη εποχή δεν βιώνουμε ένα αυξανόμενο ρυθμό νέων και επαναστατικών ανακαλύψεων στο πεδίο της φαρμακολογίας και των άλλων τεχνολογιών υγείας.*

Η συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην αύξηση του μέσου όρου ζωής και στην προαγωγή της δημοσίας υγείας τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητη.

- Μόνο τα τελευταία 30 χρόνια η θνησιμότητα που έχει σχέση με ασθένειες *μειώθηκε κατά 40%*.
- Παράλληλα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει πάνω από το *90% των νέων φαρμάκων* που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία 30 χρόνια – και αυτή τη στιγμή περισσότερα από 700 νέα φάρμακα και εμβόλια βρίσκονται σε διάφορα στάδια έρευνας και ανάπτυξης στα εργαστήρια των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Κυρίες και κύριοι,

Με δεδομένη την προαγωγή της δημοσίας υγείας μπορούμε να αξιολογήσουμε την συμβολή των φαρμακευτικών

επιχειρήσεων στην πρόοδο της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και στην ίδια την εξέλιξη του πολιτισμού, την οποία βλέπουμε στις μέρες μας να επιταχύνεται με θαυματικούς ρυθμούς. Καθώς σήμερα περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ ζουν περισσότερα παραγωγικά έτη, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι αυτή είναι η αιτία της μεγάλης αυξήσεως της συλλογικής γνώσεως, αλλά και της ανεκτίμητης συλλογικής πείρας της ανθρωπότητας. Η γνώση και η πείρα της ωριμότητας σε συνδυασμό με το πάθος και τη δημιουργικότητα της νεότητας αποτελεί τη βάση για την επιτυχία και την πρόοδο, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε κράτη σε διεθνές επίπεδο.

*Σήμερα περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ εργάζονται και συνεργάζονται για να επεκτείνουν τα όρια της γνώσεως σε όλους τους τομείς. Η συσσώρευση γνώσεως και πείρας είναι ένας παράγοντας που περιορίζει τους πολέμους, συμβάλλει στην σταθερότητα του παγκοσμίου συστήματος, διασφαλίζει την πορεία της ανθρωπότητας προς μεγαλύτερη πρόοδο και ευημερία. *Με άλλα λόγια, ο σύγχρονος πολιτισμός εξελίσσεται επάνω στη βάση της επεκτάσεως της υγιούς ζωής που διασφαλίζουν οι ανακαλύψεις της φαρμακευτικής επιστήμης, αλλά και των άλλων τεχνολογιών υγείας.**

Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ανθρωπότητα καλείται όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσει

τις αρνητικές συνέπειες της θεαματικής εξελίξεως των τελευταίων δεκαετιών. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι αλλαγές στο κλίμα, σε συνδυασμό με τον υπερπληθυσμό, προβλέπεται από ορισμένους επιστήμονες ότι θα οδηγήσει ενδεχομένως σε νέες ασθένειες και επιδημίες.

Άλλωστε, η ιστορία διδάσκει ότι η μάχη απέναντι στην ασθένεια είναι και θα είναι συνεχής. Κατά συνέπεια, η φαρμακευτική επιστήμη και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι σίγουρο ότι αποτελούν, όχι μόνο τη βάση για την ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού, αλλά και την εμπροσθοφυλακή της ανθρωπότητας απέναντι στις αρνητικές συνέπειες της ταχύτατης αναπτύξεώς της.

Οι ευθύνες μας είναι πράγματι πολύ μεγάλες και θα έλεγα ότι κάθε μέρα που περνάει γίνονται όλο και μεγαλύτερες.

Κυρίες και κύριοι,

Η παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία είναι βέβαιο ότι αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα αυτές τις ευθύνες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ως ποσοστό επί

των πωλήσεων, η επένδυση της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη είναι:

- *διπλάσια* από την επένδυση της βιομηχανίας ηλεκτρονικών υπολογιστών,
- σχεδόν **τριπλάσια** από την επένδυση της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών.
- και πάνω από **τετραπλάσια** από την επένδυση της βιομηχανίας της αεροναυτικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Και θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η έρευνα και ανάπτυξη ενός φαρμάκου διαρκεί 12-13 χρόνια με κόστος μεταξύ **600 και 900 εκατομμυρίων ευρώ**.

Εντωμεταξύ, μόνο **3 στα 10 νέα φάρμακα** καλύπτουν το κόστος αυτό, δηλαδή το κόστος της έρευνας και ανάπτυξής τους.

Κυρίες και κύριοι,

Όλα τα παραπάνω ισχύουν ασφαλώς και για τη χώρα μας. Έχουμε εργαστεί και εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα έτσι ώστε η ελληνική κοινωνία να έχει **άμεση πρόσβαση** σε όλα τα φάρμακα, σε όλες τις νέες

ανακαλύψεις της φαρμακευτικής επιστήμης. Ο **Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος** θεωρεί τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης ως κύρια προϋπόθεση για την προαγωγή της δημοσίας υγείας.

Ασφαλώς, η άμεση πρόσβαση εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων. **Καθοριστική σημασία έχει ο ρόλος και οι αποφάσεις της Πολιτείας για την τιμολόγηση και τη συνταγογράφηση, η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου διανομής και ιδιαίτερα η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.**

Γι' αυτό και ο ΣΦΕΕ έχει χαιρετίσει τις αποφάσεις της κυβερνήσεως για την κατάργηση της λίστας, για την **έκδοση νέων δελτίων τιμών ανά 90 ημέρες** καθώς και για τις δεσμεύσεις για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας. Θέλουμε να συμβάλλουμε με τεκμηριωμένες θέσεις στη διασφάλιση της άμεσου προσβάσεως των ασφαλισμένων σε όλα τα φάρμακα – και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να έχει διαρκώς τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση. **Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι ο περιορισμός και η δραστική αντιμετώπιση της σπατάλης στον τομέα υγείας, η οποία ξεπερνά το 20% των συνολικών δαπανών πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα και μείζονα στόχο.**

Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημοσίας υγείας εντοπίζεται και στην διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων. Εξελίξεις των τελευταίων μηνών σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την κυκλοφορία πλαστών φαρμάκων – ειδικά στις χώρες της Ασίας – και τις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία συνέπειές τους, επιβεβαιώνουν τη θέση μας ότι: *Μόνο τα επώνυμα φάρμακα – πρωτότυπα ή αντίγραφα – παρέχουν τις μέγιστες εγγυήσεις ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Ειδικά σε μια εποχή που βλέπουμε διεθνώς μία διόγκωση των ποσοτήτων πλαστών φαρμάκων, είναι απαραίτητο να επιμείνουμε ώστε η συνταγογράφηση να γίνεται πάντοτε με την εμπορική ονομασία από τον θεράποντα ιατρό και όχι με την ονομασία δραστικής ουσίας.*

Παράλληλα, ζητούμε και ενθαρρύνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών από το κράτος για την τόνωση και την ενδυνάμωση της βιομηχανίας στο χώρο της έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων και τεχνολογιών. Η βιομηχανία αναλαμβάνει αξιόλογες πρωτοβουλίες και επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα, ωστόσο, η ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και ανάπτυξης καθώς και της εγχώριας παραγωγής, προϋποθέτει ένα σύνολο από ισχυρά κίνητρα, ένα διαφορετικό

πλαίσιο για τη συνολική αντιμετώπιση της φαρμακοβιομηχανίας ,ως ενός δυναμικού κλάδου υψηλής τεχνολογίας.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο εξαιτίας της ανακάλυψης νέων φαρμάκων. Η αύξηση του μέσου όρου ζωής καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής έχουν διάσταση πολιτιστική, ανθρωπιστική, συναισθηματική και οικονομική. Πέρα απ' όλα τα άλλα η οικονομική διάσταση εκφράζει ένα ανεκτίμητο όφελος για την κοινωνία και τα συστήματα υγείας. *Σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο υπολογίζεται ότι η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης συνοδεύεται από σημαντικά μεγαλύτερη μείωση δαπανών υγείας σχετιζόμενων με το κόστος νοσηλείας και εγχειρήσεων. Έχει υπολογιστεί ότι από το 1980 μέχρι σήμερα στις ΗΠΑ τα νέα φάρμακα σχετίζονται με μια μείωση των ημερών νοσηλείας της τάξης άνω του 50%.* Σε ένα σωστά οργανωμένο σύστημα υγείας, σε ένα σύστημα υγείας που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη σπατάλη τα νέα φάρμακα οδηγούν στην σταθεροποίηση ή και τη μείωση των συνολικών δαπανών υγείας. Ταυτόχρονα, η διαρκής προαγωγή της δημοσίας υγείας στην οποία τα νέα φάρμακα οδηγούν, ταυτίζεται με την ισχυρή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της

εγγυάται τη διαρκή βελτίωση της δημοσίας υγείας. ***Πρόκειται για έναν ενάρετο κύκλο, που πρέπει να τον δούμε να λειτουργεί και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο αποτελεσματικά.***

Κυρίες και κύριοι,

Πρέπει να καταπολεμήσουμε την εσφαλμένη εντύπωση ότι η υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωπεύει ένα κόστος, που πρέπει να περιοριστεί. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία πολιτισμού και ταυτόχρονα για μια επένδυση με πολλαπλάσια απόδοση. Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα συμβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή της δημοσίας υγείας, αλλά και στη διαρκή ανάπτυξη του συνόλου της κοινωνίας και της οικονομίας.

Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι μόνο τα πλούσια κράτη είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εξελιγμένα και προχωρημένα συστήματα υγείας. Αντίθετα, τα κράτη που είχαν την ευφροία και την αποφασιστικότητα να δημιουργήσουν καλά συστήματα υγείας είναι αυτά που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν πλούτο και ευημερία για τους πολίτες τους.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια κοινωνία χωρίς ένα εθνικό σύστημα υγείας καλά οργανωμένο, που παρέχει στους πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με ***άμεση πρόσβαση*** σε όλα

τα φάρμακα και ιδιαίτερα στα νέα και στις νέες τεχνολογίες. Ένα σύστημα υγείας το οποίο θα λειτουργεί με τις πλέον σύγχρονες διοικητικές δομές και θα είναι εφοδιασμένο με ολοκληρωμένες και σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα χρήματα που διατίθενται, δαπανώνται αποκλειστικά για τις υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη οι πολίτες **και μόνον**. Ένα τέτοιο σύστημα υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία κοινωνία με ευημερία, ανάπτυξη και προοπτική, *για μια κοινωνία με ελπίδα*.

Σας ευχαριστώ.