

1

Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»

Κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου προσφέρεται σήμερα η ευκαιρία να συμβάλλω στον ευρύτερο προβληματισμό για την Υγείας, για ένα πεδίο ιδιαίτερος σύνθετο και απολύτως καθοριστικό για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας. Είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές ο δημόσιος διάλογος γύρω από τα θέματα της Υγείας εξαντλείται και ίσως εγκλωβίζεται σε μια ανάλυση κινδύνων, φόβων και προβλημάτων. Παρ' ότι είναι απαραίτητο να αποδίδουμε πάντοτε στα προβλήματα τη δέουσα προσοχή, ορισμένες φορές θα πρέπει να στεκόμαστε και με τόλμη να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο μέλλον: **Θα πρέπει να προσδιορίζουμε τις νέες προοπτικές, που ανοίγονται, τις νέες δυνατότητες, που δημιουργούνται και που μπορούμε να αξιοποιήσουμε.**

Κυρίες και κύριοι,

Όλες οι επιστήμες έχουν σημειώσει πρωτοφανή πρόοδο τα τελευταία 100 χρόνια. Ωστόσο, η εξέλιξη της φαρμακευτικής επιστήμης έχει αναδειχτεί ως ένας από τους πιο αποφασιστικούς παράγοντες για την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Είναι γεγονός ότι οι πρώτες

2

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

φαρμακευτικές φόρμουλες που ανακαλύφθηκαν στην αρχαιότητα σηματοδότησαν ένα **νέο εξελικτικό στάδιο** για τον άνθρωπο. Ένα εξελικτικό στάδιο το οποίο κράτησε πολλές χιλιάδες χρόνια, για να φτάσουμε έως τα μέσα του 20^{ου} αιώνα, οπότε και άρχισε να λαμβάνει χώρα μια πραγματικά ιστορική επανάσταση στην φαρμακολογία η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας *και μάλιστα ενισχύεται και επιταχύνεται μέρα με την ημέρα.*

Τα επιτεύγματα της προόδου της φαρμακευτικής επιστήμης έχουν καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ορισμένα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι εντυπωσιακά, όσο και διαφωτιστικά: Στις αρχές του αιώνα ο μέσος όρος ζωής ήταν τα 55. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα μπορεί να περιμένει ότι θα ζήσει μέχρι τα 80. Δηλαδή, μέσα σε 100 χρόνια αυξήθηκε κατά 25 χρόνια ο μέσος όρος ζωής. Σε καμιά άλλη εποχή δεν έχει συμβεί μια ανάλογη αύξηση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι μόνο τα τελευταία 30 χρόνια η θνησιμότητα που έχει σχέση με ασθένειες μειώθηκε κατά 40%.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει και προσφέρει στην ανθρωπότητα πάνω από το 90% των νέων φαρμάκων που έχουν ανακαλυφθεί και κυκλοφορήσει τα τελευταία 20 χρόνια. Η συμβολή των

3

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην προαγωγή της δημόσιας υγείας είναι αναμφισβήτητη, όσο και ανεκτίμητη. Σήμερα, περισσότερα από 700 νέα φάρμακα και εμβόλια βρίσκονται σε διάφορα στάδια έρευνας και ανάπτυξης.

Το οικονομικό ρίσκο είναι τεράστιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο 3 στα 10 από τα νέα αυτά φάρμακα καλύπτουν το κόστος της έρευνας και ανάπτυξης – ενώ σε 8-10 χρόνια μετά την κυκλοφορία ενός νέου φαρμάκου θα λήξει η πατέντα του και θα καταστεί νομικά εφικτό να κυκλοφορήσει στην αγορά ένα ή περισσότερα αντίγραφα.

Παρ' όλα αυτά, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, η επένδυση της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη είναι διπλάσια από την επένδυση της βιομηχανίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχεδόν τριπλάσια από την επένδυση της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών και πάνω από τετραπλάσια από την επένδυση της βιομηχανίας της αεροναυτικής. Γι' αυτό όσο περνούν τα χρόνια, τόσα περισσότερα νέα φάρμακα και «νέα θαύματα» θα υπάρχουν στα φαρμακεία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο για να προσφέρουν ελπίδα, χαμόγελο, αισιοδοξία και ακόμα περισσότερα χρόνια υγιούς και παραγωγικής ζωής σε

4

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

όλους τους ανθρώπους. Το φάρμακο κρύβει μέσα του μια τεράστια δύναμη για το καλό του ανθρώπου. Γι' αυτό η ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο ήταν πάντοτε και παραμένει σήμερα ιδιαίτερα υψηλή.

Κυρίες και κύριοι,

Χάρη στην υπεύθυνη και εμπνευσμένη δουλειά, χάρη στην προσφορά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εκατοντάδων χιλιάδων επιστημόνων όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν περισσότερα δημιουργικά και παραγωγικά χρόνια. ***Αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε τεράστιο οικονομικό όφελος για τα κράτη και την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Η εξάλειψη των ασθενειών δυναμώνει την οικονομία και διευρύνει την ευημερία σε μια κοινωνία. Η αδυναμία αντιμετώπισής των ασθενειών οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική παρακμή, σε κατάρρευση κοινοτήτων και οικονομιών, ακόμα και σε εξαφάνιση ολόκληρων πολιτισμών, όπως έχει πολλές φορές διαπιστωθεί στην ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου που θωρακίζει τον άνθρωπο και την κοινωνία από τις απειλές των ασθενειών και ανοίγει ταυτόχρονα νέους δρόμους προς ένα μέλλον με περισσότερη ευζωία,***

5

Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»

μεγαλύτερη ευημερία, περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής.

Πολλές φορές ακούμε ότι η υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη θεωρείται μία «ακριβή» υπηρεσία που παρέχουν στους πολίτες τους, σχεδόν για ανθρωπιστικούς λόγους τα ανεπτυγμένα κράτη τα οποία έχουν τις ανάλογες οικονομικές δυνατότητες. Όμως, πρέπει να προσέξουμε μια καθοριστική λεπτομέρεια: **Τα κράτη δεν έχουν υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη επειδή είναι ανεπτυγμένα. Τα κράτη που είναι ανεπτυγμένα το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι διαθέτουν υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη.**

Η προαγωγή της δημόσιας υγείας είναι κύρια προϋπόθεση της οικονομικής αναπτύξεως. Το κόστος των ασθενειών είναι πολλαπλάσιο από το κόστος των θεραπειών. Το όφελος της θεραπείας είναι πολλαπλάσιο από το κόστος της. Το κόστος μιας νέας θεραπείας είναι μια επένδυση. Είναι μια επένδυση, όχι μόνο με ανεκτίμητο ανθρωπιστικό όφελος, αλλά και με πολλαπλάσια οικονομική απόδοση. Οι σύγχρονες οικονομίες στηρίζονται επάνω στις σύγχρονες θεραπείες και εξαρτώνται απ' αυτές. Κατά συνέπεια

6

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

είναι δεδομένο ότι η προαγωγή της δημόσιας υγείας έχει μια ισχυρότατη και αναμφισβήτητη αναπτυξιακή διάσταση.

Κυρίες και κύριοι,

Η προαγωγή της δημόσιας υγείας σε κάθε σύγχρονο κράτος επιτυγχάνεται, προωθείται και διασφαλίζεται μέσα από τη διαμόρφωση και διατήρηση μιας σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς. Μια σύγχρονη φαρμακευτική αγορά είναι η πιο κρίσιμη προϋπόθεση για να απολαμβάνουν οι πολίτες εγκαίρως και πλήρως το σύνολο των αγαθών της «φαρμακευτικής επανάστασης», που λαμβάνει χώρα στις μέρες μας.

Στην Ελλάδα η φαρμακευτική αγορά είναι καλά οργανωμένη. Ωστόσο, έχει έρθει η ώρα για τον εκσυγχρονισμό της. Τα τελευταία τριάντα χρόνια η Ελλάδα έχει οριστικά επιβληθεί ως μία από τις σύγχρονες και ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και σε ό,τι αφορά την φαρμακευτική αγορά. ***Όμως, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, στα επόμενα τριάντα χρόνια.*** Να αναρωτηθούμε τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε μια φαρμακευτική αγορά η οποία προάγει και υπηρετεί τη δημόσια υγεία στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με βάση αυτό

7

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλίωτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

τον προβληματισμό, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο όραμα. Θα ήθελα μάλιστα να υπογραμμίσω ότι οι προτάσεις αυτές συγκλίνουν και ταυτίζονται με τα συμφέροντα του κράτους, των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου.

Καταρχάς, θεωρούμε ότι μια σύγχρονη φαρμακευτική αγορά είναι εκείνη που διασφαλίζει την **άμεση πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα και ιδιαίτερα στα νέα**. Η άμεση πρόσβαση είναι ένα σύνθετο θέμα και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες:

- Πρώτον, η άμεση πρόσβαση επηρεάζεται θετικά από την κατάργηση της λίστας, η οποία «θεράπευσε» μια σειρά από στρεβλώσεις, που η εισαγωγή της είχε δημιουργήσει στην αγορά. Ο γιατρός μπορεί τώρα να συνταγογραφεί χωρίς «γραφειοκρατικούς περιορισμούς» και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς και μόνον.

8

Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»

- **Δεύτερον, η άμεση πρόσβαση επηρεάζεται καθοριστικά από την τακτική έκδοση δελτίου τιμών.** Ένα νέο φάρμακο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αν δεν καθοριστεί και εγκριθεί η τιμή του από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αν η έκδοση κάθε νέου δελτίου τιμών καθυστερεί πέραν των 90 ημερών από την έκδοση του προηγούμενου, **τότε υπάρχουν πολλά νέα φάρμακα η πρόσβαση στα οποία δεν είναι εφικτή για δεκάδες χιλιάδες ασθενείς.** Απλά μένουν κλειδωμένα στις αποθήκες την ίδια στιγμή που όλο και περισσότεροι ασθενείς τα χρειάζονται.
- Τρίτον, η άμεση πρόσβαση εξαρτάται από την **επάρκεια** της αγοράς σε φάρμακα. Η εγκριση λογικών τιμών στα φάρμακα αμβλύνει τα κίνητρα, που ωθούν προς την – απολύτως θεμιτή και νόμιμη – επανεξαγωγή των φαρμάκων σε αγορές άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Επίσης η έγκριση λογικών αυξήσεων και η εγκατάλειψη της λογικής του «παγώματος» των τιμών στα φάρμακα **αποτρέπει την αντικατάσταση** παλαιών, καλών και

9

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

καταξιωμένων φαρμάκων με άλλα ακριβότερα συμβάλλοντας έτσι στην συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το «πάγωμα τιμών» είναι μια πολιτική που τροφοδοτεί την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης. ***Το «πάγωμα τιμών» είναι ακριβότερο για τα Ταμεία από την έγκριση λογικών αυξήσεων. Ένα φάρμακο, που δεν ανατιμάται σε λογικά επίπεδα με την πάροδο του χρόνου αντικαθίσταται από κάποιο άλλο που μπορεί να είναι από 2 έως και 10 φορές ακριβότερο. Ως εκ τούτου είναι κατανοητό ότι η πολιτική του παγώματος των τιμών στα φάρμακα είναι προσχηματική.***

Συμπερασματικά, η έγκαιρη και συνεπής έκδοση του Δελτίου Τιμών σε συνδυασμό με την έγκριση λογικών αυξήσεων διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα φάρμακα και ιδιαίτερα στα νέα, προάγει την δημόσια υγεία, αλλά και συμβάλλει σημαντικά στην συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω ότι η σωστή τιμολογιακή πολιτική είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων. Για να ανακάμψει η εγχώρια παραγωγή απαιτούνται κίνητρα για

10

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

επενδύσεις, και προπαντός ορατές ενδείξεις των προθέσεων της Κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος και τήρηση των νόμων και των προθεσμιών.

Δυστυχώς, η πρόσφατη έκδοση του νέου δελτίου τιμών είχε πολλές αδυναμίες, παρ' ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια για μια διαδικασία αδιάβλητη και αντικειμενική. Πέραν από τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή του, οι αυξήσεις ήταν πενιχρές, και οι μειώσεις υπερβολικές. **Γενικά, δεν φαίνεται ότι οι στρεβλώσεις της αγοράς πρόκειται να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με το νέο αυτό δελτίο. Τόσο η επανεξαγωγή, όσο και η αντικατάσταση φαρμάκων είναι φαινόμενα τα οποία δεν έλαβαν ικανοποιητική απάντηση.**

Κυρίες και κύριοι,

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις αδιαφορούν για τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στα ασφαλιστικά

11

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

ταμεία και ενδιαφέρονται μόνον για την μεγιστοποίηση του κέρδους τους. **Πρόκειται για μια εντελώς άδικη και ανακριβή κριτική.** Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται ώστε να υπάρχουν υγιή και οικονομικώς εύρωστα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου αυτά να μπορούν να προσφέρουν στους ασφαλισμένους τους τις αρτιότερες θεραπείες και τα πιο αποτελεσματικά νέα φάρμακα, που διαρκώς οι εταιρίες ανακαλύπτουν και θέτουν σε κυκλοφορία.

Όπως ανέφερα ήδη, ο φαρμακευτικός κλάδος βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και θεραπειών. Οι ασφαλισμένοι με τη σειρά τους επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπείες, ωστόσο η άμεση πρόσβαση εξαρτάται από την οργάνωση της φαρμακευτικής αγοράς. Τα κράτη, στηρίζουν την οικονομική τους ανάπτυξη στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η άμεση πρόσβαση σε νέες θεραπείες προάγει τη δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια, το συμφέρον των ασφαλισμένων και του κράτους ταυτίζεται με το συμφέρον των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Το κοινό αυτό

12

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

συμφέρον υπηρετείται μόνο από μια σύγχρονη, αποτελεσματική και διαφανή φαρμακευτική αγορά. Η εντύπωση ότι υπάρχει μία «σύγκρουση συμφερόντων» είναι επιφανειακή, καλλιεργείται απ' όσους επιδιώκουν να αναδεικνύουν προσχηματικές διαφορές για ίδιον όφελος και δεν αντέχει σε σοβαρή ανάλυση και κριτική.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να προστεθεί ότι ο εκσυγχρονισμός της φαρμακευτικής αγοράς προϋποθέτει την σωστή οικονομική διαχείριση Ταμείων και Νοσοκομείων. Ο πλήρης τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η μηχανοργάνωση σε συνδυασμό με την κατάργηση του βιβλιαρίου υγείας και την καθιέρωση της «ηλεκτρονικής κάρτας υγείας», μειώνει αισθητά το κόστος διαχείρισης, πατάσσει την σπατάλη και εξοικονομεί πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Πρέπει να τελειώσει επιτέλους η εποχή του «ΚΑΡΜΠΟΝ». Δεν μπορούμε ούτε να σχεδιάσουμε, ούτε πολύ περισσότερο να κατακτήσουμε το μέλλον όταν ακόμα δεν έχουμε εισέλθει στην εποχή του υπολογιστών και των δικτύων. Παράλληλα, πρέπει τα Ταμεία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από το νέο bar code

13

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

(ταινία γνησιότητας) στα φάρμακα. Με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ταμείων και νοσοκομείων θα εξαλειφθεί μια από τις σοβαρότερες αιτίες εκτόξευσης των δαπανών υγείας, ιατροτεχνολογικών εξετάσεων, φαρμάκων κλπ. Ήδη οι ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών επιταχύνουν όλες τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι σαφές ότι ο μέσος όρος ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., αλλά και αλλού αυξάνει και θα συνεχίσει να αυξάνει τα επόμενα χρόνια τις φαρμακευτικές δαπάνες. Μέχρι το 2050 οι 6 στους 10 Ευρωπαίους θα είναι πάνω από 65. ***Η αναπόφευκτη αύξηση των δαπανών στα συστήματα υγείας καθιστούν ως αδήριτη αναγκαιότητα την πλήρη καταπολέμηση της σπατάλης.*** Υπολογίζεται ότι στις συνολικές δαπάνες υγείας η σπατάλη στην Ελλάδα είναι πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι σαφές ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό το συντομότερο.

Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι η διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων. Ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι μόνο το επώνυμο φάρμακο - «ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»

ή «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΟΜΟΙΟ» - προσφέρει εγγυήσεις ποιότητας. Δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψουμε στην συνταγογράφηση με την ονομασία της δραστικής ουσίας η οποία δημιούργησε τόσα προβλήματα στο παρελθόν και φυσικά εγκαταλείφθηκε. Η επιλογή αυτή, καθώς συνοδεύεται από αβεβαιότητα οδηγεί σε μια συνολική υποβάθμιση στην παρεχόμενη περίθαλψη, ανησυχεί τους ασθενείς και στρέφει τους ιατρούς στην συνταγογράφηση νεοτέρων εγγυημένης ποιότητας πρωτότυπων φαρμάκων τα οποία είναι κατά κανόνα ακριβότερα.

Η άμεση πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα και ιδιαίτερα στα νέα, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός Ταμείων και Νοσοκομείων και η διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων είναι **τρεις από τις κυριότερες δομικές αρχές** μιας σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς. Σε αυτές προστίθεται η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του πολύ καλού, πυκνού και αποτελεσματικού **Δικτύου Διανομής**, που διαθέτει η χώρα μας καθώς και η έμφαση στην **σωστή και επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας**, μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Οι συνολικά πέντε αυτές δομικές αρχές μιας σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς συγκροτούν το όραμα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο όραμα, που μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς σε ένα πρότυπο ευρωπαϊκό σύστημα προς όφελος όλων και προπαντός προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των λιγότερο ευνοημένων οι οποίοι δεν έχουν επιλογές περίθαλψης πέραν από τις προσφερόμενες από τις κρατικές υπηρεσίες.

Κυρίες και κύριοι,

Το ανθρώπινο πνεύμα θριαμβεύει και προχωρά διαρκώς σε νέες ανακαλύψεις. Σήμερα, το 2006, κρατάμε στα χέρια μας τα ισχυρότερα και τα πιο θαυματουργά φάρμακα στην ιστορία της ανθρωπότητας. **Κι όμως, είμαστε σίγουροι τα φάρμακα του 2036 θα είναι πολλές φορές πιο ισχυρά, επαναστατικά και αποτελεσματικά απ' όσο είναι τα σημερινά.** Ίσως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη νέα μεγάλη επαναστατική αλλαγή που θα συμβεί στις οικογένειες, στις κοινωνίες και

16

*Ομιλία του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Σπ. Φιλιώτη με θέμα
«Η συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας»*

την ανθρωπότητα όταν πετύχουμε να δώσουμε απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα των σύγχρονων ασθενειών και κατορθώσουμε να σπρώξουμε ακόμα πιο πέρα τον μέσο όρο ζωής. Μπορούμε όμως να πάρουμε σήμερα όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις και να δημιουργήσουμε μία σύγχρονη φαρμακευτική αγορά έτσι ώστε η χώρα μας, η κοινωνία μας, να προχωρήσει με ασφάλεια και σιγουριά προς αυτό το ελπιδοφόρο μέλλον. Να είναι πάνοπλη απέναντι στις ασθένειες, να είναι έτοιμη να διεκδικήσει και να λάβει το μερίδιο που δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης από την διαρκή φαρμακευτική επανάσταση, που χαρακτηρίζει και σφραγίζει ανεξίτηλα τον σύγχρονο ανθρώπινο πολιτισμό.

Σας ευχαριστώ.