

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διονύσης Φιλιώτης

Αναγκαία η αντίληψη διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία του «πράττειν» που θα στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην εποικοδομητική συνεργασία



Η παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία έχει προσφέρει στον κόσμο τα περισσότερα νέα, αποτελεσματικά, επαναστατικά και πλέον καινοτόμα φάρμακα. Αποτελεί λοιπόν έναν ισχυρότατο πυλώνα για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και για την ευημερία της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να έχει κίνητρα, να συνεχίσει το έργο της.

Στην Ελλάδα η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι εντυπωσιακή. Σήμερα οι πολίτες της χώρας μας, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα επώνυμα φάρμακα - πρωτότυπα ή ουσιοδώς όμοια, και δίπλα στην άμεση πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα διασφαλίζεται και η ποιότητα των φαρμάκων με την ταινία γνησιότητας, το διπλό bar code και τον μοναδικό σειριακό αριθμό. Και όλα αυτά έχουν επιτευχθεί ενώ όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα φτηνότερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι παρότι δεν έχουμε στην Ελλάδα πρόβλημα πλαστών φαρμάκων, για τους ανωτέρω λόγους και πολλούς άλλους, αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της καταπολέμησής τους.

Είναι γεγονός ότι τα πλαστά φάρμακα πολλαπλασιάζονται διεθνώς και απειλούν τις κοινωνίες, γι' αυτό επιβάλλεται η λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό σαφώς προτιρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί και να θεσμοθετήσει την απαγόρευση της ανασυσκευασίας (repackaging, relabeling) των φαρμάκων.

Η ανασυσκευασία των φαρμάκων είναι η πύλη από την οποία εισέρχονται τα πλαστά φάρμακα στη νόμιμη αλυσίδα διανομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα εργάζονται ουσιαστικά για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αυτών.

Η άμεση πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα και κυρίως τα νέα προϋποθέτει και την υπεύθυνη ενημέρωση. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις εκτός του ότι ανακαλύπτουν παράγουν και διανέμουν νέα φάρμακα, συμβάλλουν επίσης καθοριστικά στην εκπαί-

δευση των επιστημόνων υγείας γύρω από τη νέα αυτή γνώση.

Επιτελούμε λειτούργημα κι επειδή επιτελούμε λειτούργημα αναγνωρίζουμε ότι στον ευαίσθητο τομέα των φαρμάκων η δεοντολογία είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο βασίζεται κάθε προσπάθεια για επιχειρηματική ανάπτυξη.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίον έχουμε εδραιώσει και εφαρμόζουμε στη χώρα μας ακολουθούμε έτσι το παράδειγμα



των πλέον προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα αυτό. Γνωρίζουμε ότι ένα από τα πλέον κρίσιμα συστατικά κάθε φαρμάκου είναι το άυλο συστατικό της εμπιστοσύνης και επαγρυπνούμε ώστε η εμπιστοσύνη να χαρακτηρίζει πάντοτε τις σχέσεις μας με τους επιστήμονες υγείας, την Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο.

Βεβαίως η δεοντολογία έχει δύο όψεις και η δεύτερη όψη είναι ανάληψη από την Πολιτεία των δεοντολογικά σωστών αποφάσεων και εκεί ακριβώς υπάρχουν κρίσιμα προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Η Πολιτεία οφείλει να δείχνει την ίδια ευαισθησία και να προκρίνει τις δεοντολογικά σωστές επιλογές σε όλα τα θέματα που αφορούν τη φαρμακευτική αγορά.

Από τα χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, έως την καθυστέρηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της μηχανοργάνωσης του συστήματος, βλέπουμε πρακτικές που δε χρειάζεται να τις αναφέρουμε αυτή τη στιγμή βέβαια, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του συστήματος καθώς και την άμεση πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα.

Πιστεύω ότι απαιτείται η οικοδόμηση μιας νέας αντίληψης μεγαλύτερης ευθύνης και ταχύτερων αποφάσεων. Μία αντίληψη διάλογου και δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, μπορεί να αποτελέσει το μοχλό για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να επιτευχθεί η πρόοδος που απαιτείται σήμερα. Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο της νέας εποχής στην Ελλάδα: μια νέα φιλοσοφία του «πράττειν», η οποία να στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην επικοδομητική συνεργασία.

Παρότι πολλοί παραμένουν απαισιόδοξοι, είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε αυτό, όπως πετύχαμε πολλά άλλα ορόσημα στο δρόμο για τον εκσυγχρονισμό της φαρμακευτικής αγοράς. Αυτός άλλωστε είναι και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση.

Η χρηστή διαχείριση με την ενσωμάτωση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, αλλά και της καινοτομίας στο σύστημα υγείας, είναι η επιλογή μακράς πνοής, είναι η επιλογή για να εξακολουθήσει η χώρα να προσφέρει στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα και τις θεραπείες σε βάθος χρόνου.

Οι καιροί ου μενετοί. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να προχωρήσουμε στις βελτιώσεις εκείνες, που θα ισχυροποιήσουν την Ελλάδα ως χώρα επενδύσεων στην καινοτομία την τεχνολογία και τη νέα γνώση. Η ελληνική φαρμακευτική αγορά είναι ώριμη και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της σημερινής εποχής.

Πρέπει να εργαστούμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, να διασφαλίσουμε τις κατακτήσεις μας και πάνω σε αυτές να χτίσουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Μαζί με την Πολιτεία, μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους επιστήμονες, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να επιτελέσει θαύματα. Το έχει αποδείξει και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις οι συμμετοχοί και δημιουργοί ενός από τους πιο δυναμικούς κλάδους σε όλο τον κόσμο μπορούν να βρεθούν στην εμπροσθοφυλακή μιας νέας προσπάθειας για την πρόοδο στην υγεία αλλά και την πρόοδο της ίδιας της χώρας.