

Πασχάλης Αποστολίδης
πρόεδρος του ΣΦΕΕ



«Η πρόσβαση στις θεραπειές αναφαίρετο δικαίωμα όλων»

Η ελληνική φαρμακευτική αγορά βρίσκεται κυριολεκτικά σε οριακό σημείο, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την κάλυψη των αναγκών σε θεραπείες.

Συνεντεύξη

Στον Γιώργο Σακκά
gsakka@nftemporiki.gr

Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης, όλοι οι φορείς συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων προκύψουν. Παράλληλα τονίζει την ανάγκη από την πλευρά της πολιτείας να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες, ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την αναπτυξιακή ηττική του φαρμακευτικού κλάδου, προωθώντας τα πολλαπλά οφέλη που αυτή εμπεριέχει.

Η λειτουργία του συστήματος της δημόσιας υγείας και κυρίως η επάρκεια σε φάρμακα είναι μία από τις πιο μεγάλες αγωνίες των πολιτών μέσα σε αυτή την πρωτογενή κατάσταση. Τι σημαίνει, κύριε Αποστολίδη, σε ό,τι αφορά την επάρκεια φαρμάκων; Αυτή η στιγμή δεν υπάρχει ομοιάδες πρόβλημα με τα φάρμακα και ποιότητα τους όλα θα διευθετηθούν στον οριστικό χρόνο. Ο ΣΦΕΕ από την πλευρά του κάνει ό,τι μπορεί, τίθεται σε στενή συνεργασία και συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα φαρμάκου για να μη διαταραχτεί σοβαρά αυτή η «κρίσιμη γραμμή» τροφοδοσία. Και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ένα σημείο, καθώς για τις **φαρμακευτικές εταιρείες** έχει οικοδομηθεί τα προηγούμενα χρόνια μία, βασική για την πολιτική, «δακτυλοσκόπηση». Να ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι οι **παιρνεύς** φαρμάκου, ελληνικές και πολυεθνικές στην Ελλάδα, είναι στο πλευρό τους, έχουν πλήρη επίγνωση του κοινωνικού τους ρόλου και δεν προκρίνεται να τους εγκαταλείψουν στην πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Τα μέλη του ΣΦΕΕ «απενομιούν» και δρούμε απέναντι σε μια κρίση που την αντιλαμβάνομαστε μόνο από απόσταση: άλλο ως κρίση ανθρωπιστική. Και η δουλειά μας είναι να βρούμε τις θεραπείες για τον άνθρωπο που υποφέρει. Είμαστε εδώ, δίπλα στον πολίτη, δικηκομούντας όσο μπορούμε την κατάσταση.

Ωστόσο, κύριε Αποστολίδη, ακούγονται ακόμη και από επίσημο κελύδρα σενάρια τα οποία μάλλον αυξάνουν την ανασφάλεια, καθώς αναφέρονται και σε άλλους τρόπους για την παραγωγή φαρμάκων, να υπάρξει ανάγκη, εξώ από την κανονικότητα που έχουμε...

Εκπαιδευόμενοι τον ΣΦΕΕ, το έχω πει πολλές φορές... είναι η ουσία που προέρχεται από τον καιρό... Πρέπει να εγείρουν όλοι πολύ προσεκτικοί και ουσιοδητικοί να κρατήσουμε με κάθε τρόπο τα θέματα που σχετίζονται με τον κριτήριο τομέα της υγείας εδώ από τις ακριβείς αναφορές και τις υποθετικές συζητήσεις που μηδενίζουν χειρότερα την κοινωνία. Και επιπλέον, μέσα σε αυτή τη γενικευμένη ανασφάλεια λειτουργούν τελέως αντίστροφα. Όχι μόνο δεν εκλαμβάνονται ως επιλογές

Εκτός ότι είναι απίρως πιο κοντά στην πραγματικότητα και στην υπευθυνότητα να επικεντρωθούμε όλοι, να συνεννοηθούμε για τα επείγοντα θέματα και με ψυχραιμία να κάνουμε τη δουλειά μας για τη διασφάλιση της λειτουργίας της δημόσιας υγείας. Αυτό το σενάριο αρκεί προς ώρας και πάνω σε αυτό δουλεύει ο ΣΦΕΕ.

“ Η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Ας δουλέψουμε όλοι με αυτή την αρχή. Πολύ περισσότερο όταν ένας τόσο δυναμικός κλάδος, όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την ανόρθωση της οικονομίας στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. ”

ασφαλείας», αλλά διαγκώνουν τον πανικό σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας, στους μεγαλύτερους σε ηλικία που είναι κάθε μέρα στις ουρές για τη συνταγή τους, στις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Εκτός ότι είναι απίρως πιο κοντά στην πραγματικότητα και στην υπευθυνότητα να επικεντρωθούμε όλοι, να συνεννοηθούμε για τα επείγοντα θέματα και με ψυχραιμία να κάνουμε τη δουλειά μας για τη διασφάλιση της λειτουργίας της δημόσιας υγείας. Αυτό το σενάριο αρκεί προς ώρας και πάνω σε αυτό δουλεύει ο ΣΦΕΕ. **Με το δεδομένο ότι ο μεγάλος φαρμακευτικός όγκος είναι εισαγόμενος, ειδικά τα φάρμακα για τις σοβαρές παθήσεις, πως έχει επηρεαστεί ο κλάδος «και ρωτι**



γιατί είναι μείζον θέμα για τους ασθενείς που λαμβάνουν ακριβές θεραπείες στο τις οποίες εξαρτάται η ζωή τους - από την τραπεζική αρχή; Είναι φυσικό ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια εξέλιξη, ως εξ' αυτού υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν επείρως και ήδη έχουμε προτείνει επακριβώς τις ενδεδειγμένες λύσεις στα αρμόδια υπουργεία με τα οποία είμαστε σε συνεχή συντονισμό. Όλα όσα έχουμε προτείνει είναι απολύτως εφικτά και στοχεύουν στο να ψιχαχτεί άμεσα ένας τμήμα που να «δουλεύει» για τις συναλλαγές που χρειάζονται, ώστε να εξημερευτούν νέες παραγγελίες και να μη διαταραχτεί η πρόσβαση των ασθενών στα φάρ-

μακα και τις θεραπείες τους. Με την πολιτεία είμαστε στην ίδια πλευρά. Δίνουμε όλη την τεχνογνωσία που διαθέτουμε για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργία της αγοράς φαρμάκου σε τις οποίες συνθήκες. Περιμένουμε τις δικές της κινήσεις για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας των εμπορικών συναλλαγών, που εδώ σημαίνει ανθρώπινες ζωές και γι' αυτό δεν είναι επιλογή η καθυστέρηση. Ο κλάδος έχει μια λίστα σοβαρών αιτημάτων προς την πολιτεία, τα οποία μόλις πρόσφατα εκετε χαρακτηριστικά απολύτως ζωτικά για το φάρμακο. Έχετε προτάξει την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του στοχού της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε βίωση για τη δημόσια υγεία και τη βιομηχανία επίθεδο, τον συμψηφισμό των εκκρεμών κρεών του Δημοσίου και την ύπαρξη χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής πέραν του claw-back με τα κρέπ των νοσοκομείων και στα rebates και στον ΦΠΑ, το ζήτημα της άμεσης ανατομολόγησης και το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Διαπραγματεύσεως του ΕΟΠΥΥ. Ειμέντες σε αυτά μετά τις τελευταίες πολιτικές επι-

λιξίες. Ακούστε κύριε Σακκά... Καμία ποσοτική εξέλιξη, καμία συνθήκη δεν αλλάζει τον πυρήνα, την ουσία όλων αυτών που αναφέρατε στην ερώτησή σας. Και ο πυρήνας είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα με όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε ό,τι καλύτερο παράγει η έρευνα στο πεδίο της ευρύτερης Ιατρικής. Η στέρεση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος παίρνει «όχι» από το 100% των πολιτών και μαζί από το επιστημονικό προσωπικό και από τις **εταιρείες** - μέλη του Συνδέσμου. Η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας με αναγκαίως εξορθολογισμός για να φέρει ένα παράδειγμα, οι κλινικές μελέτες, τα γενόσημα και τα κοινοτομα φάρμακα να αξιοποιούνται όπως απαιτείται για ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλείας των πολιτών είναι αυτοπόνητος άλλης προτεραιότητας. Ας δουλέψουμε όλοι με αυτή την αρχή. Πολύ περισσότερο όταν ένας τόσο δυναμικός κλάδος, όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την ανόρθωση της οικονομίας στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ένας κλάδος που απούλει τον δεύτερο εξαγωγικό τομέα της χώρας και ο οποίος αξιοποιεί το υψηλότατο επίπεδο επιστημονικό προσωπικό της χώρας, υπηρετώντας την ανθρωπότητα του φαινομένου «φιρής μιγαλών» από τη χώρα. Συγκροτώντας έναν κλάδο αιχμής για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.