



**Οι κλινικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της επιστήμης και «οξυγόνο» για την οικονομία, ωστόσο η χώρα μας υστερεί στον αριθμό κλινικών ερευνών όταν συγκρίνεται με χώρες της Ευρώπης που έχουν παρόμοιο μέγεθος. Στην Ευρώπη επενδύονται ετησίως πάνω από €36 δισ., με τη χώρα μας δυστυχώς να απορροφά μόλις €100 εκατομμύρια περίπου**



ΤΟΥ **ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Η πανδημία της COVID-19 έφερε στο φως τα κενά και τις ανεπάρκειες των συστημάτων υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για αναπροσαρμογή των πολιτικών ταρίχευσης της υγείας και αναθεώρηση του προϋπολογισμού, βάσει των νέων προτεραιοτήτων που αναδείχθηκαν. Βγαίνοντας από την περιπέτεια της πανδημίας έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια διπλή πρόκληση, αφενός να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας και αφετέρου να απελευθερώσουμε τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του φαρμακευτικού κλάδου. Οι δυσκολίες πολλές, όπως και οι προσδοκίες και για τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς θα κληθεί να αλλάξει και να υλοποιήσει στο ΕΣΥ και γενικότερα στο υγειονομικό σύστημα ό,τι δεν επέτρεψε να γίνει μέχρι σήμερα η αιφνιδιαστική έλευση της πανδημίας και πριν από αυτήν η πτώχευση της χώρας.

Η νέα πολιτική ηγεσία θα κληθεί αφενός να συνεχίσει την αναδιοργάνωση στις υπηρεσίες υγείας με πρωταρχική εκείνη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και αφετέρου να ελέγξει την πανδημία.

**Βασικές προτεραιότητες**

Τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες και οι άξονες στους οποίους θα πρέπει να κινηθούμε και μάλιστα άμεσα:

1. Η ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας.
2. Ο επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και ο έλεγχος της υπέρβασής της.
3. Η προώθηση της αναπτυξιακής δυνατότητας του κλάδου.

Πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις στην ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό προς όφελος των ασθενών, στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών της υγείας, στη μηχανογράφηση των νοσοκομείων, στον έλεγχο της συνταγογράφησης κ.ο.κ.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της πρόληψης και στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, ώστε να καταστεί βιώσιμο και να διασφαλίζεται η ορθολογική κατανομή και χρήση των πόρων, στη βελτίωση της περίθαλψης, στην προώθηση των συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα, στη διασφάλιση της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και στη λήψη ουσιαστικών διαρθρωτικών μέτρων, ώστε να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις μέσω των υποχρεωτικών μηχανισμών επιστροφών της αγοράς (rebate & clawback).

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα έχει ανάγκη την καλλιέργεια ενός κλίματος αισιοδοξίας και προβλεψιμότητας που βασίζεται στις ικανότητες των ανθρώπων της πατρίδας μας, στα διδάγματα από τις εμπειρίες των τελευταίων ετών, αλλά και στη δυνατότητα εφαρμογής ενός εθνικού σχεδίου που θα μας ξαναβάλει σε πορεία προόδου. Βασικό γονίδιο της θετικής προόδου είναι ο κλάδος του φαρμάκου που ανιχνεύεται στον πυρήνα του κυττάρου υγείας κάθε κοινωνίας, στηρίζοντας μοναδικά τη

βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα.

Οι Κλινικές Μελέτες, για παράδειγμα, μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της επιστήμης και «οξυγόνο» για την οικονομία, ωστόσο η χώρα μας υστερεί στον αριθμό κλινικών ερευνών όταν συγκρίνεται με χώρες της Ευρώπης που έχουν παρόμοιο μέγεθος. Στην Ευρώπη επενδύονται ετησίως πάνω από €36 δισ., με τη χώρα μας δυστυχώς να απορροφά μόλις €100 εκατομμύρια περίπου! Πρέπει να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στον χώρο της κλινικής έρευνας, καθώς τα οφέλη είναι πολλαπλά, πρώτιστα για τους ασθενείς που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και για την οικονομία της χώρας. Ο ΣΦΕΕ παρουσίασε πρόσφατα μελέτη της PwC «Πώς θα προσελκύσει κλινικές μελέτες η Ελλάδα», η οποία καταγράφει τα δομικά προβλήματα αλλά προσφέρει στον διάλογο διαρκείας των εμπλεκόμενων φορέων μια σειρά προτάσεων με βάση τις καλές πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την τελευταία διετία η αλήθεια είναι πως

έγιναν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η εξαίρεση των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη, η σημαντική βελτίωση στις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης φαρμακευτικών προϊόντων, η θέσπιση επενδυτικών κινήτρων, όπως η δυνατότητα συμψηφισμού των επενδύσεων με το clawback, καθώς και ο τριπλασιασμός του συντελεστή υπερέκπτωσης για επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη. Έχουμε, όμως, πολύ δρόμο μπροστά μας και κυρίως πρέπει να επιταχύνουμε στην κατεύθυνση δομικών μεταρρυθμίσεων.

**Εθνικό στρατηγικό σχέδιο**

Η εποχή και οι προκλήσεις πλέον απαιτούν άλματα, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ο ΣΦΕΕ, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, επιθυμεί να λειτουργήσει ως αρωγός στην προσπάθεια του υπουργείου Υγείας, και έχει καταθέσει από πέρυσι στην Κυβέρνηση ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο με 7 κεντρικούς πυλώνες δράσεων (μελέτη Deloitte 2020):

**1ος:** Επαναπροσδιορισμός της δημόσιας

φαρμακευτικής δαπάνης και ιδιαίτερα της νοσοκομειακής.

**2ος:** Αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων του συστήματος υγείας.

**3ος:** Αναθεώρηση του μηχανισμού επιστροφών (clawback & rebate).

**4ος:** Ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

**5ος:** Προώθηση επενδύσεων.

**6ος:** Ενίσχυση εποπτείας συστήματος και αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων.

**7ος:** Προώθηση κοινωνικής και ηθικής ευθύνης.

Για να προχωρήσουν όλα τα παραπάνω, απαραίτητη είναι μία συχνή και εποικοδομητική συνεργασία των φορέων του υπουργείου με τους φορείς της βιομηχανίας. Στοχεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση ο ΣΦΕΕ έχει θέσει στη διάθεση της Πολιτείας τις δυνάμεις του για μια νέα εξορθολογισμένη φαρμακευτική πολιτική ως ασπίδα προστασίας σε ένα ισχυρό σύστημα υγείας.

**Ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).**

# ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

*Η προσφορά του ΣΦΕΕ στην ενδυνάμωση των προσπαθειών της Πολιτείας και της κοινωνίας να αντεπεξέλθουν σε μείζονες κοινωνικές προκλήσεις αποτελεί την επιβεβαίωση της επίγνωσης που διαπνέει τον κλάδο για τον ρόλο του σε μια σύγχρονη Ελλάδα*