



Ο ΛΥΜΠΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Ολύμπος Παπαδημητρίου μιλά στο Down Town για τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και τα χρονίζοντα προβλήματα και τις στρεβλώσεις στο χώρο του φαρμάκου (clawback κλπ.), που αποτελούν case study και δυσεπίλυτο γρίφο μαζί.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΜΗΣ

Πού βρισκόμαστε ως χώρα σε σχέση με την πανδημία και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή της;

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή, τόσο για την πανδημία της COVID-19 και το ΕΣΥ όσο και για τον κλάδο του φαρμάκου. Αναδείχθηκαν χρόνιες παθογένειες των συστημάτων υγείας δίνοντας το σήμα για αναπροσαρμογή των πολιτικών υγείας και αναθεώρηση του προϋπολογισμού της δημόσιας υγείας. Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα κληθεί αφενός να συνεχίσει την αναδιοργάνωση στις υπηρεσίες υγείας, με πρωταρχική εκείνη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και αφετέρου να ελέγξει την πανδημία. Ο πήχης είναι ψηλά, αλλά υπάρχουν πολλές ελπίδες και στο πρόσωπο του υπουργού Θάνου Πλεύρη, ενός τεχνοκράτη με βαθιά γνώση των θεμάτων υγείας, αλλά και της αναπληρώτριας υπουργού Μίνας Γκάγκα, που είναι επιστήμονας πρώτης γραμμής στο ΕΣΥ, με εμπειρία και γνώση.

Στην παρούσα συγκυρία τι ρόλο καλείται να παίξει η Φαρμακοβιομηχανία;

Η Φαρμακοβιομηχανία έκανε το καθήκον της απέναντι στην κοινωνία προσφέροντας γρήγορα και αποτελεσματικά τα εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι συμπολίτες μας θα δώσουν το ρυθμό για την ύφεση ή την έξαρση της πανδημίας με τη συμμετοχή τους ή την αποχή τους από το εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι ευθύνη της Πολιτείας να πείσει όλους τους πολίτες ότι πρέπει να εμβολιαστούν, αλλά και ατομική ευθύνη του καθενός να προστατέψει τη ζωή του και τη ζωή των αγαπημένων του. Θεωρώ πως όλοι οφείλουμε να σταθούμε αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια. Στην ευθύνη της πολιτείας είναι και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στην πρόληψη και την Πρωτοβάθμια Υγεία, στην ψηφιοποίηση του Συστήματος Υγείας ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό προς όφελος των ασθενών, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, στην επαρκή και ισορροπημένη χρηματοδότησή του, ώστε

να καταστεί βιώσιμο και να διασφαλίζεται η ορθολογική κατανομή και χρήση των πόρων, στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στη βελτίωση της περιθάλψης, στην προώθηση των συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα. Αλλαγές και διαρθρωτικά μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα και στον τομέα του φαρμάκου, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, να υιοθετηθούν νέα εργαλεία για τον έλεγχο της συνταγογράφησης, να συγκρατηθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των μηχανισμών επιστροφών της αγοράς (rebate & clawback) και να δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες να επενδύσουν στην ανάπτυξη.

Μην ξεχνάμε ότι ο ασθενής είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών. Ποιες βελτιώσεις θεωρείτε απαραίτητες για να μη λείπει η καλύτερη δυνατή περίθαλψη;

Βασική προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η πληρέστερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Ελλήνων ασθενών με μία δημόσια φαρμακευτική δαπάνη η οποία πρέπει να επαναπροσδιοριστεί βάσει επιστημονικών και επιδημιολογικών στοιχείων. Η ανεπάρκεια της φαρμακευτικής δαπάνης σήμερα, επιβεβαιώνεται από την ανεξέλεγκτη υπέρβασή της, την οποία πληρώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες μέσα από τις διαρκώς αυξανόμενες υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις. Οι φαρμακευτικές εταιρείες παρέχουν δωρεάν το 1 στα 3 φάρμακα εξωνοσοκομειακά, ενώ στα νοσοκομεία η υπέρβαση φτάνει σχεδόν το ποσό του δημόσιου προϋπολογισμού, δηλαδή το 1 στα 2 φάρμακα το δίνει η φαρμακοβιομηχανία δωρεάν! Στα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης που διατίθενται μέσω του ΕΟΠΥΥ οι επιστροφές είναι πλέον πιο μεγάλες από το κονδύλι της Πολιτείας! Επιβεβαιώνοντας τον αντιαναπτυξιακό ρόλο του μηχανισμού υποχρεωτικών επιστροφών (clawback), τόσο οι πέντε τελευταίες εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Surveillance Reports της Commission) όσο και η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη υπογραμμίζουν πως το ανεξέλεγκτο ύψος του απειλεί τη

βιωσιμότητα της φαρμακευτικής πολιτικής αλλά και του Συστήματος Υγείας. Το πάγιο αίτημα του ΣΦΕΕ για προσδιορισμό του ορίου του clawback και συνυπευθυνότητα σημειώνεται στην έκθεση Πισσαρίδη, ενώ στο προσφάτως ψηφισθέν Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, με βάση το πλαίσιο που ορίστηκε στο RRF, εισάγεται μια μορφή συνυπευθυνότητας της Φαρμακοβιομηχανίας με την Πολιτεία. Βεβαίως, μένει να διαλευκανθεί ο επιμερισμός της ενίσχυσης και η βάση ενεργοποίησης της συμμετοχής της Πολιτείας ώστε να μην καταλήξουμε για μία ακόμη φορά σε λογιστικά τεχνάσματα. Την τελευταία διετία η αλήθεια είναι πως έγιναν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η εξαίρεση των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη, η σημαντική βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης φαρμακευτικών προϊόντων, η θέσπιση επενδυτικών κινήτρων, όπως η δυνατότητα συμψηφισμού των επενδύσεων με το clawback, καθώς και ο τριπλασιασμός του συντελεστή υπερέκπτωσης για επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη. Έχουμε, όμως, πολύ δρόμο μπροστά μας...

Πέρυσι καταθέσατε ως ΣΦΕΕ στο υπουργείο Υγείας ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο με 7 κεντρικούς πυλώνες δράσεων.

Θυμίστε μας ποιοι είναι.

1. Επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, και ιδιαίτερα της νοσοκομειακής
2. Αύξηση αποτελεσματικότητας των πόρων του Συστήματος Υγείας
3. Αναθεώρηση του μηχανισμού επιστροφών (clawback & rebate)
4. Ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμους θεραπείες
5. Προώθηση επενδύσεων
6. Ενίσχυση εποπτείας συστήματος και αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων
7. Προώθηση κοινωνικής και ηθικής Ευθύνης

Η προσφορά του ΣΦΕΕ στην ενδυνάμωση των προσπαθειών της Πολιτείας και της κοινωνίας να αντεπεξέλθουν σε μείζονες κοινωνικές προκλήσεις αποτελεί την επιβεβαίωση της επίγνωσης που διαπνέει τον κλάδο για το ρόλο του σε μια σύγχρονη Ελλάδα.